

Siyasal Vakfı

İ.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ MEZUNLARI ve MENSUPLARI VAKFI

Bülteni

Yıl :8 Sayı:12 Kasım 2002

**Fakültemizin 2002-2003 Eğitim ve Öğretim yılı
Açılış Dersiyle Başladı**

**Fakültemizi Hatırlayalım:
Değişim Çizgileri veya Neler Değişti?**

**Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Zehrettin Aslan'la Röportaj**

**Bir Kongrenin Ardından
I. Uluslararası İlişkiler Kongresi**

Vakıfların Vergi Karşısındaki Durumu-I
İsmail Gerçek

Verilen her kararın
bir gerekeesi vardır

Düzyey

*diğer her kararınızın da
gerekeesi vardır*

d Profesyonel hizmet

d Gülüeryüz

d Titiz ve kaliteli üretim

d Süıratli teslimat

d Müşteri memnuniyeti

d Uygun fiyat politikası

"kararı siz verin"

Siyasal Vakfı Bülteni

Yıl:8, Sayı: 12, Kasım 2002

Sahibi

Siyasal Vakfı Yönetim Kurulu Adına
Doç. Dr. Mustafa Delican

Genel Koordinatör
Burak Hamza Eryiğit

Katkıda Bulunanlar
Ali Polat
Alparslan Gazi Ağca
Coşkun Çakır
Fahri Solak
Murat Şener
Gülden Perk
Ahmet Geçer
Feridun Terzioğlu

Teknik Hazırlık
İlgitanıtım
0 212 544 82 70

Baskı
Anadolu Ofset
Tel.: (0212) 567 13 89
Kasım 2002

Adres:
Siyasal Vakfı
Vezneciler Kalenderhane Mh.
Darı'lelhan Sk. No:8
Eminönü-İSTANBUL
Tel: 0 212 512 84 87 - 511 32 20 - 21
Fax: 0 212 513 88 38 - 521 25 77
www.siyasalvakfi.org

ONUNCU YILDA YİNE BERABERİZ

Siyasallı olmak bir ayrıcalıktır.

Vakfımızın kuruluşunun 10. yılını kutluyoruz. 1992 de kurulan vakfımız her geçen gün güçlenerek ve kurumsallaşarak hizmetlerine devam ediyor. Geçen on yıllık süre Siyasallı olmanın bir ayrıcalık olduğunu her zaman bize göstermiştir. Bu ayrıcalık hiç şüphesiz ilimlerin tacı olan siyasal bilimler eğitiminin ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okumanın bir sonucudur.

Kuruluşundan bugüne Vakfa hizmet eden vakıf insanlarına teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Mensup ve mezunlarımızın vakfımıza gösterdikleri ilgi ve alakanın devam etmesini diliyoruz. Başarının tek tek kişilerle değil birlikte gerçekleştirileceğine inanıyoruz. Birlikte nice on yıllara diyoruz.

Bültenimizin bu sayısında her zaman olduğu gibi Vakfımızdan haberler ve değişik konular bulacaksınız.

Bu sayımızda vakfımızın bahçe düzenlemesi ile ilgili gelişmelerden sizleri bilgilendirerek başlıyoruz. Bu konuda size maalesef güzel haberler veremiyoruz. Ayrıntılı olarak bültende bulacağınız gibi Anıtlar Kurulu'nun bahçe düzenleme projesine olumlu cevap vermemesi projenin bugün için uygulanabilirliğine imkan vermemektedir. Bununla birlikte Vakıf bahçe düzenlemesini gerçekleştirmeye yönelik çözüm arayışları devam etmektedir.

Bültenimizin bu sayısında Fakültemize daha fazla yer ayırdık. Çünkü bu yıl fakültemiz 20. dönem mezunlarını verdi. Bu vesile ile mezuniyetleri üzerinden uzun yıllar geçen mezunlarımızın anılarını tazelemesi ve Fakültemizle ilgili gelişmelerden sizleri haberdar etmek istiyoruz. Bu çerçevede Fakültemizde gerçekleştirilen açılış dersi, Dekan yardımcısı Doç. Dr. Zehreddin Aslan ile yapılan röportaj ve Fakültemizle ilgili bir çalışma bulacaksınız.

Ayrıca, bu sayımızda, Üyelerimizden İsmail Gerçek'in Vergi Hukuku açısından Vakıfları inceleyen araştırmasının 1. bölümünü ve Fakültemiz lisans öğrencilerinin de katıldığı "Uluslararası Öğrenci Kongresi" izlenimlerini yine bir katılımcı mensubumuzun kaleminden okuyacaksınız. Vakıf olarak gençlerin düzenledikleri organizasyonları desteklediğimizin bilinmesini isteriz. Siyasal Bilimler ve ülke problemleriyle ilgili gençlik kongrelerinin düzenlenmesi hiç şüphesiz yarının yöneticisi kardeşlerimizin yetiğmesine önemli katkılar sağlamaktadır.

Bültenimizde her zaman olduğu gibi üyelerimizin sosyal ve iş hayatlarındaki değişimlerle ilgili pano bilgilerini bulacaksınız. Mezuniyetle birlikte birbirinden kopan ve görüşme fırsatları azalan üyelerimizi bu gelişmelerden haberdar etmenin, birbirimizin sevinç ve hüznlerini paylaşmanın mensubiyet gururunu güçlendireceğine inanıyoruz.

Son olarak, 16 Kasım 2002 Cumartesi günü geleneksel iftarımızla birlikte olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz. İftarımız ve Genel Kurulumuzda üyelerimizle buluşmayı diliyoruz.

Bu vesile ile, sizleri, Siyasallı olmanın ayrıcalığını birlikte yaşamaya davet ediyoruz.

Selam ve saygılarımızla...

Doç. Dr. Mustafa DELİCAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakıf'tan Haberler

Zaruri bir Açıklama:

Bahçe düzenlemesi akamete uğratıldı...

Vakfın kurumsallaşması ve uzun vadeli programı çerçevesinde vakıf merkezinin bulunduğu Şehzade Sıbyan Mektebinin restorasyonunun tamamlanması ve bu çerçevede vakıf bahçe düzenlemesinin tamamlanarak tuvalet, mutfak ve bir yönetim odasından oluşan demontable eklerin yapılması için gerekli proje çalışmalarını gerçekleştirmiş ve onay için anıtlar kurulunun onayına sunmuştur. Sıbyan Mektebinin tarihi dokusuna uygun olarak hazırlanan proje ile ilgili bilgi hatırlanacağı üzere geçen sayımızda geniş bir şekilde siz üyelerimize bir müjde olarak duyurulmuştu. Ancak, ne yazık ki, Anıtlar kurulundan beklenen olumlu cevap alınamamıştır. Anıtlar Kurulu'un ıslak mekanlar ve bir odadan oluşan projeyi reddetmesinin ardından ikinci bir proje daha Anıtlar Kurulu'un onayına sunulmuştur. Sadece ıslak mekanlardan oluşan bu ikinci projede sadece tuvalet ve mutfak fonksiyonu görecektir mekanlara izin verilmesi talep edilmiştir. Ne yazık ki, bu proje de kabul edilmemiştir. Kısaca özetlediğimiz bu gelişmeler bize bir yılı geçen bir zamana mal olmuştur.

Beklenen olumlu kararların çıkmaması Vakıf merkezimizde acil ve temel ihtiyaç olan ıslak mekanların demontable olarak bile yapılmasına izin verilmemesini anlamak mümkün değildir. Tarihi eserleri korumakla sorumlu olan Anıtlar Kurulunun bu uygulamalarla bu eserleri korumak ve yaşatmak için talip olan, onları restore eden kurum ve kişilerin motivasyonunu kırmaktan ve tarihi eserleri sahipsiz bırakmaktan, en azından fonksiyonel olarak kullanılmasını engellemekten öte bir anlam ifade etmemektedir. Bu

yanlış uygulamalardan bir an önce vazgeçilmesi ve tarihi mekanların otantik yapıları bozulmadan fonksiyonel olarak kullanılmasına imkan sağlayacak ıslak mekanlar gibi demontable eklere izin verilmesi yönünde olumlu yaklaşımları geliştirmesini Anıtlar Kurulu'ndan bekliyoruz.

Burslara Devam

Vakfımız, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen, burs çalışmalarını aksatmadan başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Vakfımız geçen yıl da her yıl olduğu gibi lisans öğrencilerine yönelik olarak karşılıksız olarak burs vermeye devam etmiştir. Toplam 77 öğrenciye verilen burslarla özellikle yaşadığımız kriz ortamında öğrenci kardeşlerimizin problemlerini bir ölçüde de olsa azaltmaya çalışılmıştır. Her yıl daha fazla burs vermek Vakfımızın hedefleri arasındadır. 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında da devam edecektir. Bu konuda hassasiyet gösteren ve burs vererek yardımda bulunana mensuplarımıza ve hayır sahiplerine teşekkür ediyor, diğer mensuplarımızı da burs vermeye davet ediyoruz.





Piknik !... Piknik!... Piknik!.. Mensuplar Piknikte...

Vakfımızın amaçlarının başında gelen öğrenci ve mezunlar arasında dayanışmayı sağlamak hedefini gerçekleştirmek amacıyla ayrı ayrı öğrenciler ve mezunlar piknikleri düzenlenmiştir. Öğrenci kardeşlerimizin kendilerince yaptıkları program çerçevesinde gelişen piknik 16 Haziran pazar günü Vakıf merkezinde toplanılmasıyla başlamış öğrenci kardeşlerimiz buradan Beykoz Mihrabat'a giderek eğlenceli bir piknik yapmışlardır. Bütün bir yılın yorgunluğunun atıldığı piknik geride tatlı hatıralar bırakarak sona ermiştir. Kardeşlerimizin dayanışmalarının bir ömür boyu devam etmesini diliyoruz.



Mezunlar Piknikte...

Geleneksel olarak yapılan mezunlar pikniği 1 Temmuz 2002, Pazar günü İstanbulu'nun seçkin mekanlarından Emirgan Korusu'nda gerçekleştirilmiştir. Pikniğe aileleriyle birlikte katılan mezunlarımız ve



halen öğrenci olan kardeşlerimiz de katılmıştır. Mezun, mensup, aileler ve çocukların birbirleriyle kaynaştığı piknik bir şenlik halini almış ve mutlu bir gün geçirilmiştir. Piknikte çocukların birbirleriyle kaynaşarak oyunlar oynamaları hafızalar nakşetti.

FAKÜLTEMİZİN 2002-2003 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ DERSİ İLE BAŞLADI

Fakültemizde 2002-2003 eğitim öğrenim dönemi Tank Zafer Tunaya Anfisi'nde 10-10-2002 tarihinde yapılan açılış dersiyile başladı. Açılış dersinden önce fakültemizin Kurucu Hocaları için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Açılış dersine başlamadan önce, Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Feryal Orhon BASIK kürsüye gelerek



ve fakülte öğrencilerinin dayanışmasından doğacak sinerji ile amaçlarının daha hızlı ve optimum ölçüde ger-

çekleştirebileceğine inandığını; bu bağlamda da fakülte yönetiminin elinden geleni yapmaya çalıştığını belirtti. Dekanımızın açılış konuşmasını ve takip eden konuşmalardan sonra geçtiğimiz dönem fakültemizi başarı ile bitiren ve mezun olan öğrenci arkadaşlarımıza başarılarından dolayı ödülleri ve şiltleri verildi.



çalışmalarını ve takip eden konuşmalardan sonra geçtiğimiz dönem fakültemizi başarı ile bitiren ve mezun olan öğrenci arkadaşlarımıza başarılarından dolayı ödülleri ve şiltleri verildi.

Açılış konuşmaları ve töreni müteakiben Fakülte-



mizin emektar Hocası Prof. Dr. Ahmet Güner SAYAR Hocamız açılış dersini vermek üzere kürsüye geldi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki 2002-2003 dönemi ilk dersini verdi.

Hocamız, bir yuva bir de devlet kurmanın çok zor olduğunu belirten atasözümüz ile derse başladı. Türklerin hem yuva hem de devlet kurma konusunda tarih boyunca kendini ispatlamış bir toplum olduğunu dile getiren Hocamız dersi dinleyen tüm siyasallılara fazla söze gerek olmadığını bizlerin zaten devlet konusunda da gerekli deneyim bilgi ve birikime tarihimizden gelen tecrübelerimizden dolayı sahip olduğumuzu söyledi.

Ders sonrası, Fakültemizin Yönetimi, hocaları ile Vakfımız ve Dernek mensupları, dersin verildiği Tunaya Anfisi'nde, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Büyük bir konukseverlik gösteren Dekanımız, misafirlerini Dekanlık makamında ağırladı. Samimi bir atmosfer içinde geçen sohbette Fakültemizin son duru-



mu, Türkiye'nin mevcut siyasi sorunları, Fakültemiz ile Fakültemizin adını taşıyan Sivil Toplum Örgütleri'nin durumları gibi konular üzerine sohbet edildi.

Açılış dersine büyük önem veren Vakfımız, programa Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Delican başkanlığında yönetim kurulu üyelerimiz Fahri Demirhan, Erkan Bilge, Burak Eryiğit ve Yard. Doç. Dr. Fahri Solak'tan oluşan bir grupla katıldı.

Vakıf olarak, varlık sebebimiz Fakültemize ve öğrenci kardeşlerimize başarılı ve mutlu bir eğitim ve öğretim yılı diliyoruz.



FAKÜLTEMİZİ HATIRLAYALIM: DEĞİŞİM ÇİZGİLERİ VEYA NELER DEĞİŞTİ

Hatırlayacağımız üzere, Fakültemiz, İ.O. Hukuk Fakültesi'nin 7 öğretim üyesinin girişimi sonucu 13 Ekim 1977 tarihli Üniversite Senatosu'nun kararı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nun onayı ile Siyasal Bilimler Fakültesi adı ile kurulmuştur. Fakülte Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Maliye Bölümlerinden oluşan üç branşta 1979-1980 yılında fakülteye kaydını yaptıran 146 öğrenci ile geçici bir mekanda eğitim ve öğretimine başlamış ve bir yıl sonra da Fakültemize tahsis edilen ve halen kullanılmakta olan tarihi binaya geçilmiştir. 1982 yılında yüksek lisans ve doktora programları açarak lisansüstü eğitime de başlayan Fakültemiz, Lisans düzeyinde ilk mezunlarını 1983 yılında vermiştir. 2001-2002 Eğitim ve Öğretim dönemin sonunda 20. dönem mezunlarını vermiştir.

Fakültenin adı, adının Bilgiler değil Bilimler olmasından kaynaklanan mezunlarının hak kayıpları Fakültemiz öğrencilerinin olağanüstü yoğun çalışmaları, öğrendiklerini pratiğe geçirerek yaptıkları girişimler

sonucu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin adına uyumlu olarak 22 Mayıs 1986 tarihli bir yasayla İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine dönüştürülmesi başarılmıştır. Fakülte üç bölümlü olarak kurulmasına karşın, 1982-1983 eğitim ve öğretim yılını başından itibaren YÖK tarafından verilen bir karar ile Uluslararası İlişkiler ve Maliye Bölümleri kapatılmış ve sadece Kamu Yönetimi bölümünde eğitime devam etmesine izin verilmiştir. Uzun süre sadece Kamu Yönetimi Bölümü bulunan Fakülte 1991 yılında üç bölüm (Maliye, Uluslararası İlişkiler ve İşletme) 1992 yılında da İktisat Bölümü eklenerek beş bölümlü bir fakülte haline gelmiştir. 29 Nisan 1999 tarihinde İstanbul Üniversitesi Senatosu aldığı bir karar ile, Üniversite içerisinde aynı ismi taşıyan farklı fakülte ve bölümlerin bulunduğu gerekçesiyle İktisat, İşletme ve Maliye bölümlerini kapatmış bu bölümlerin kontenjanları İktisat ve Maliye; İktisat Fakültesi'ne, İşletme ise İşletme Fakültesi'ne kaydırılmıştır.





Bölgülerle ilgili düzenleme sonucu 1982'li yıllara dönen Fakültemizde 1999-2000 eğitim ve öğretim yılından itibaren sadece Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerine öğrenci kabul edilmiş ve bu öğretim yılından itibaren, ilgili yönetmelikte İstanbul Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne uygun biçimde değiştirilmiştir. Bu yönetmelikteki en önemli değişiklik bağıl değerlendirilmenin uygulanması ve harfli not sistemine geçilmesidir. Bunun gereği olarak fakültemizde yaz okulu faaliyete geçmiştir.

Fakültemizde uygulanan bir diğer yenilik Uluslararası İlişkiler bölümünde İngilizce destekli bir eğitime geçilmesidir. Bu bölümde eğitim dili Türkçe olmakla birlikte müfredat programının % 30'u oranında İngilizce destekli eğitim verilmektedir. Bu nedenle İngilizce hazırlık sınıfı ve muafiyet sınavı uygulanmaktadır. Bu eğitimde başarısız olanlar YÖK tarafından İngilizce eğitim yapılmayan Uluslararası İlişkiler bölümlerine yerleştirilmektedir.

BİNAMIZ

Fakültemizin binası "Bekir Ağa Bölüğü" 1867 -

1874 yılları arasında "Daire-i Umur-ı Askeriye" "Harbiye Nezareti'nin" muhafız bölüğü olarak inşa edilmiştir. Bina ismini 1908 Meşrutiyet İnkılabından önce buranın muhafızlığını yapan ve sert davranışlar ile şöhret yapmış olan Bekir Ağa'dan almıştır.

Bina ikinci meşrutiyetin ilanından sonra ve Birinci Dünya Savaşı sonrası mütareke yıllarında siyasi tutuklular için kullanılmıştır. 1. Dünya savaşında İstanbul'u işgal eden İngiliz silahlı kuvvetleri komutanlığı Ziya GÖKALP, Hüseyin Cahit YALÇIN ile İttihat ve Terakki Partisi'nin öteki mensuplarını bu binanın alt katında tutuklu olarak bulundurmıştır. Fakülte Binası bir müddet İ.Ü. Tıp Fakültesi'ne de hizmet vermiştir.

HEYKEL

Fakültemizin simgesi olarak kabul edilen heykel binanın 1980-1981 yılında S.B.F.'ye tahsisinden sonra uluslararası bir sanatçı olan ve UNESCO himayesinde Paris'te ikamet eden İran asıllı sanatçı Abad Hüseyini tarafından bina içinde yapılmıştır. Sanatçı eseri ile ilgili olarak adeta siyasal eğitiminin amacını belirtircesine şunları söylemektedir:





Bölgülerle ilgili düzenleme sonucu 1982'li yıllara dönen Fakültemizde 1999-2000 eğitim ve öğretim yılından itibaren sadece Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerine öğrenci kabul edilmiş ve bu öğretim yılından itibaren, ilgili yönetmelikte İstanbul Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne uygun biçimde değiştirilmiştir. Bu yönetmelikteki en önemli değişiklik bağıl değerlendirilmenin uygulanması ve harfli not sistemine geçilmesidir. Bunun gereği olarak fakültemizde yaz okulu faaliyete geçmiştir.

Fakültemizde uygulanan bir diğer yenilik Uluslararası İlişkiler bölümünde İngilizce destekli bir eğitime geçilmesidir. Bu bölümde eğitim dili Türkçe olmakla birlikte müfredat programının % 30'u oranında İngilizce destekli eğitim verilmektedir. Bu nedenle İngilizce hazırlık sınıfı ve muafiyet sınavı uygulanmaktadır. Bu eğitimde başarısız olanlar YÖK tarafından İngilizce eğitim yapılmayan Uluslararası İlişkiler bölümlerine yerleştirilmektedir.

BİNAMIZ

Fakültemizin binası "Bekir Ağa Bölüğü" 1867 -

1874 yılları arasında "Daire-i Umur-ı Askeriye" "Harbiye Nezareti'nin" muhafız bölüğü olarak inşa edilmiştir. Bina ismini 1908 Meşrutiyet İnkılabından önce buranın muhafızlığını yapan ve sert davranışlar ile şöhret yapmış olan Bekir Ağa'dan almıştır.

Bina ikinci meşrutiyetin ilanından sonra ve Birinci Dünya Savaşı sonrası mübareke yıllarında siyasi tutuklular için kullanılmıştır. 1. Dünya savaşında İstanbul'u işgal eden İngiliz silahlı kuvvetleri komutanlığı Ziya GÖKALP, Hüseyin Cahit YALÇIN ile İttihat ve Terakki Partisi'nin öteki mensuplarını bu binanın alt katında tutuklu olarak bulundurmıştır. Fakülte Binası bir müddet İ.Ü. Tıp Fakültesi'ne de hizmet vermiştir.

HEYKEL

Fakültemizin simgesi olarak kabul edilen heykel binanın 1980-1981 yılında S.B.F.'ye tahsisinden sonra uluslararası bir sanatçı olan ve UNESCO himayesinde Paris'te ikamet eden İran asıllı sanatçı Abad Hüseyini tarafından bina içinde yapılmıştır. Sanatçı eseri ile ilgili olarak adeta siyasal eğitiminin amacını belirtircesine şunları söylemektedir:



Unvanı	Adı Soyadı	Bölümü	Anabilim Dalı
Arş. Gör.	Ahmet BEKMEN	Uluslararası İlişkiler	Siyaset Bilimi
Arş. Gör.	Y.Doğan ÇETİNKAYA	Uluslararası İlişkiler	Siyasi Tarih
Arş. Gör.	M.Görkem DOĞAN	Kamu Yönetimi	Siyaset ve Sosyal Bilimler
Arş. Gör.	Ferhat ERÇİN	Kamu Yönetimi	Hukuk Bilimleri
Arş. Gör.	Zeynep FORSMAN	Uluslararası İlişkiler	Devletler Hukuku
Arş. Gör.	E. Zeynep GÜLER	Uluslararası İlişkiler	Uluslararası İlişkiler
Arş. Gör.	M. Akif İÇKE	Kamu Yönetimi	İktisat
Arş. Gör.	Oğuz KAAN	Kamu Yönetimi	Siyaset ve Sosyal Bilimler
Arş. Gör.	Sibel KAVUNCU	Uluslararası İlişkiler	Uluslararası İlişkiler
Arş. Gör.	Erhan KELEŞOĞLU	Uluslararası İlişkiler	Uluslararası İlişkiler
Arş. Gör.	Okşan KIZILKAYA	Kamu Yönetimi	Hukuk Bilimleri
Arş. Gör.	Ertuğrul KIZILKAYA	Kamu Yönetimi	İktisat
Arş. Gör.	Ayşegül KOMSUCUOĞLU	Uluslararası İlişkiler	Uluslararası İlişkiler
Arş. Gör.	Alptekin MOLLA	Uluslararası İlişkiler	Uluslararası İlişkiler
Arş. Gör.	Ayşegül ÖNAL	Kamu Yönetimi	Maliye
Arş. Gör.	Buket ÖNAL	Uluslararası İlişkiler	Uluslararası İlişkiler
Arş. Gör.	Eylem ÖZDEMİR	Kamu Yönetimi	Siyaset ve Sosyal Bilimler
Arş. Gör.	Pınar ÖZDEN	Kamu Yönetimi	Kentleşme ve Çevre Sorunları
Arş. Gör.	Nurcan ÖZGÜR	Uluslararası İlişkiler	Uluslararası İlişkiler
Arş. Gör.	Murat ÖZLER	Kamu Yönetimi	Siyaset ve Sosyal Bilimler
Arş. Gör.	Hasan SABİR	Kamu Yönetimi	İktisat
Arş. Gör.	Tuğhan SERİM	Kamu Yönetimi	Yönetim Bilimleri
Arş. Gör.	Suat SÖYLEMEZ	Kamu Yönetimi	Hukuk Bilimleri
Arş. Gör.	Bilal ŞİNIK	Kamu Yönetimi	Yönetim Bilimleri
Arş. Gör.	Özlem TERZİ	Uluslararası İlişkiler	Uluslararası İlişkiler
Arş. Gör.	Başak TURAN	Kamu Yönetimi	İşletme
Arş. Gör.	Vahap ULUÇ	Kamu Yönetimi	Siyaset ve Sosyal Bilimler
Arş. Gör.	Erol ÜLKER	Uluslararası İlişkiler	Uluslararası İlişkiler
Arş. Gör.	Sinem YARGIÇ	Kamu Yönetimi	Hukuk Bilimleri
Arş. Gör.	Zafer YILDIRIM	Uluslararası İlişkiler	Uluslararası İlişkiler
Arş. Gör.	Sevgi YÖNEY	Uluslararası İlişkiler	Uluslararası İlişkiler
Öğr. Gör. Dr.	Melda AKIN	Kamu Yönetimi	İşletme

ÖĞRENCİLERCE GERÇEKLEŞTİRİLEN SOSYAL FAALİYETLER

Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde sosyal faaliyetler, öğrencilerin kendi aralarında kurdukları çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikleri sürdürdükleri kulüpler tarafından ve ayrıca İ.Ü. Öğrenci Kültür Merkezi etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu kulüplerden başlıcaları şunlardır:

- Atatürkçü Düşünce Derneği
- Siyasal Bilimler
- Uluslararası İlişkiler
- Bilimsel Araştırmalar*
- Tiyatro
- Bilgisayar
- Spor

- Ekoloji
- Kültür
- Folklor
- Fikir
- Rock

FAKÜLTEMİZDEN SONRAKİ HAYAT

Fakültemizden mezun olan arkadaşlarımız, Kamu ve özel sektör olmak üzere çok geniş yelpazede iş bulabilme olanaklarına sahiptirler. Henüz yirminci dönem mezunlarını veren Fakültemiz mezunları geniş bir yelpazede iş bulabilmekte ve büyük başarılar elde etmektedirler. Mezunlarımızın başarılarını bültenimizde yer alan reportajlarla, üye tanıtım sayfalarında ve pano bilgileriyle vermeye ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zehreddin ASLAN'la Röportaj

Röportaj: Gülden Perk / Murat Şener

1- Hocam sizi kısaca tanıyabilir miyiz ?

1979'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdim. Fakültenin ilk öğrencilerindenim. 1983 yılında mezun oldum. 1983-1984 eğitim - öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde İngilizce hazırlık okudum. 1984 - 1986 yılları arası askerlik görevimi yaptım. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyken, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladım. 1996 yılında da Doçent oldum.

2- Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra Hukuk okudunuz. Bunun nedenini öğrenebilir miyiz?

Öncelikle hukuk derslerini çok sevdim. Özellikle İdare Hukuku alanında uzmanlaşmak istiyordum. Ayrıca, sadece Siyasal Bilgiler mezunu olmam, ilerideki kariyer hayatımda bazı zorluklar doğurur, yeterli olmaz diye düşünüyordum. Dolayısıyla da Hukuk okumaya karar verdim.

3- Hocam öğrenciler sizin nasıl bir öğrenci olduğunuzu merak ediyorlar. Bize kısaca kendi öğrencilik hayatınızdan bahsedebilir misiniz ?

Öğrencilik hayatım klasik öğrenci hayatıydı. Hiç ders kaçırmazdım. Genellikle vaktim derslere gidiyordu. Bu yüzden sosyal aktivitelere çok fazla zaman ayıramıyordum. Zamanımın olmaması dolayısıyla hobilerim de çok fazla değildi. Siyasal'dan da Hukuk'tan da derecey-



le mezun oldum.

4- Fakültede zorlu bir hoca olarak tanınıyorsunuz. Öğrencilerin böyle düşünmelerinin nedeni sizce nedir ? Siz öğrencilerin bu görüşüne katılıyor musunuz ?

Ben öğrencilerin bu görüşüne katılmıyorum. Kendimi zorlu bir hoca olarak görmüyorum. Öğrencilerin zorlanmasının nedeni hocadan ziyade dersin zor olmasıdır diye düşünüyorum. Sınavlarda soruları hazırlarken, mümkün olduğunca kolay soru sormaya gayret ediyorum. Ayrıca sınav kağıtlarını tıa okurken mümkün olduğunca

iyi niyetli davranıyorum ve yüksek not vermeye gayret ediyorum. Dersin zor olması dolayısıyla öğrenciler zorlanıyor ve bunun sebebi olarak hocayı görüyorlar. Özellikle İdari Yargı, İdare Hukuku'na göre daha zordur. Çünkü İdari Yargı daha soyuttur. İdare Hukuku'nda bilgiyi bilmek yeterli olabilirken, İdari Yargı'da bu bilgiyi mantığımızda çözüp onu yorumlamak durumundasınız.

5- Üniversitemizde öğrenciyken, hiç bu fakültede bir gün Öğretim Üyesi ve hatta Dekan Yardımcısı olarak çalışacağımızı düşünüyor muydunuz ?

Dekan Yardımcılığı hayır ama Öğretim Üyesi olarak çalışacağımı düşünüyordum. Zaten öğrenciyken idealim, Siyasal Bilgilerde Öğretim Üyesi olmaktı. İdare Hukuku dalında uzmanlaşmak istiyordum. Bu yüzden de Hukuk okudum.

6- Bugüne kadar kariyer anlamında ideallerinizi ne ölçüde gerçekleştirdiniz ?

Kariyer anlamında ideallerimi gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. İdealim Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olmak ve bunu gerçekleştirdim. Bu ideali gerçekleştirebilmek için çok çaba sarf ettim. Elbette, hocalarımızın üzerimizde emeği çok büyüktür fakat bir yerlere gelmişsek, bunda bizim çabalarımızın ve gayretimizin de rolü büyük olmuştur.

7- Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin sizin döneminizdeki yapısı ve şimdiki yapısı arasındaki farklar nelerdir ? (Bunu sorarken her yönden soruyorum: Öğrenci yapısı, yönetimi, mevcut ortam vs.)

Siyasal Bilgilerde çok farklılıklar yaşandı. Ben Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni çok talihsiz bir fakülte olarak görüyorum. Çok talihsizlikler yaşadı. Kuruluşunda 3 bölümlü bir fakülte olarak kurulmuştu. YÖK'ün kurulmasından sonra, birden hedef haline geldi. Bölümler YÖK tarafından kapatıldı. Uluslararası İlişkiler gibi bir bölüm İktisat Fakültesi gibi alakasız bir fakülteye verildi. Bunun nedenini anlamak oldukça zordu. Uzun yıllar tek bölüm (Kamu Yönetimi) olarak eğitim verdi. Bölümün tek olması dolayısıyla da öğrenci tipi birbirinin benzeri idi ve genellikle kırsal kesimden gelen öğrenciler çoğunlukta idi. Öğrencileri kırsal kesimden geldikleri için amaç da Kamu'da çalışmaktı. Öğrenciler yoğun bir şekilde kamu sınavlarına hazırlanırlardı. Özel sektörde çalışmak isteyen pek yoktu. O dönemde ders programı çok yoğundu. Mezun olan öğrenciler çok geniş bir yelpazede iş bulma olanağına sahipti. Daha sonra bölümler 5'e çıkarıldı, bununla beraber, fakültede tekrar bir canlanma oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Senato'sunun kararıyla bölümler tekrar kapatıldı ve 2 bölüme düşürüldü (Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler).

Tek bölüm olduğu dönemde öğrenciler genelde Kamu'yu düşünürken, yeni bölümlerin açılmasıyla beraber öğrenci profili de değişmeye başladı ve ilgi alanları arttı. Çünkü İşletme ve İktisat gibi bölümlerde okuyan öğrenciler özel sektöre de düşünüyorlardı. Yeni bölümlerin açılmasıyla beraber, kentlerden gelen öğrencilerin sayısı artmaya başladı. Özellikle bu son sınav sistemindeki değişiklik de öğrenci profilini değiştiren önemli faktörlerden birisi olmuştur.

8- Bir dönem Başbakanlık Müşaviri olarak Ankara'ya çağrıldığınızı duyduk. Bu göreve devam etmemenizin sebebini öğrenebilir miyiz ?

Başbakanlık Müşavirliği'ne devam etmedim, çünkü

benden haftanın 4 günü Ankara'da kalmamı istediler. 4 gün Ankara'da kalmak, Üniversite ile yürüyecek bir iş değildi. Bu yüzden bu göreve devam edemeyeceğimi bildirdim ve karşılıklı anlaşarak görevi bıraktım.

9- Bir Siyasal'lı olarak seçim sonrası hakkında Türkiye için neler düşünüyorsunuz ? Bu konudaki görüşlerinizi öğrenebilir miyiz ?

Ben bu konuda çok karamsar olduğumu düşünüyorum. Belki de ülkenin en karamsarlarından biriyim. Açıkçası seçim sonrasında pek umutlu değilim. Fotoğraf çekmeye vakit ayırabilseydim ve bu sanata ilgilim olmuş olsaydı Türkiye'nin halini fotoğraflara yansıtarak bir sergi açmak isterdim.

Günümüzde Anadolu'nun her tarafında üniversite açılıyor. Ben buna karşıyım. Çünkü, Anadolu'da Üniversite'nin bulunduğu bölgeyi, şehri geliştirmesi, etkilemesi, değiştirmesi gerekirken; kendisi bölgeden etkileniyor ve bölgenin ürf ve adetlerine geleneklerine ayak uyduruyor. Elbette Öğretim Üyelerinin kalitesini tartışmıyorum, hepsi kaliteli hocalarımızdır. Fakat, aynı kültürü paylaştıkları için Üniversite bölgeye pek bir şey kazandırmıyor, aksine kendisi bölgeye ayak uyduruyor.

Seçim sonrası için bir şeylerin değişeceğini düşünmüyorum. Sistem değişmedikçe, iktidarın değişmesi pek fazla bir anlam ifade etmiyor. Çünkü istikrar yok; seçmen istikrarsız, iktidar istikrarsız. Bir baktıyorsunuz ki; bir seçim DSP'ye oy vermiş bir insan bu gün AKP'ye oy veriyor. DSP'li milletvekili MHP'ye geçiyor. Bir dönem Başbakanlık yapmış bir kişi hile parti değiştirebiliyor. Siyasi bir partinin başkanı, kendi partisini bırakarak başka bir partiye transfer olabiliyor. Bu mevcut ortamda, oy kullanmanın bir anlamının olduğunu düşünmüyorum. Çünkü, ben oy verirken parti ile beraber aynı zamanda da milletvekillerine oy veriyorum. Benim oyumla seçilmiş bir milletvekili partiden gidiyorsa, verdiğim oyun hiç bir önemi kalmıyor. Bütün bunlar yüzünden ben oy kullanmamayı tercih ediyorum. Çünkü oy kullanmanın bir anlamının kalmadığını düşünüyorum. Sistem değişmedikçe iktidarın değişmesinin hiçbir faydası olmayacaktır.

Günümüzde, insanlarımızda çok büyük bir Avrupa Birliği ümidi hakim durumda. Ben bu beklentilerin çok fazla akılcı bulmuyorum. Buradan Avrupa Birliği'ne karşı olduğum gibi bir anlam çıkartılmamasın. Ben bizzat eşimin Yunanistan vatandaşı olması dolayısıyla Yunanistan'da defalarca bulundum ve Avrupa Birliği gibi çok güçlü bir ekonomiye sahip bir yapının bir ülkeyi nasıl tamamıyla değiştirebildiğini, kalkındırdığını bire bir gör-

düm. Fakat, bunca düzensizliğin, çarptıklığın yolsuzluğun ve her türlü insan hakkı ihlalinin olduğu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne kabul edileceğini ummak pek mantıklı bir düşünce değil diye düşünüyorum. Avrupa Birliği'nin, bu kadar sorunu olan bir ülkeyi birliğe kabul edip başına bela almak isteyeceğini sanmıyorum.

10- Bu günkü mevzuatın yetersiz olduğu iddiaları söz konusu. Aynı zamanda bir hukukçu olarak bu iddialar hakkında neler düşünüyorsunuz ?

Mevzuatın yetersiz olduğu görüşüne katılmıyorum. Her türlü mevzuat mevcut. Şu anda da Avrupa Birliği kriterlerine yakınlaştırılmaya çalışılıyor. Mevzuat yeterli ve iyi fakat kötü uygulanıyor. Yasa ne kadar iyi olursa olsun, kötü bir uygulama ile çok kötü bir yasaya dönüşebilir. Yani kısacası, hata yada yetersizlik kanunda değil, uygulayıcıdadır. Sorun sadece hukuki yetersizlik olarak da düşünülemez. Siz her ne kadar ağır cezalar verirsiniz ve rin, suç işlenmeye devam edecektir. Buradaki sorun hukuki sorundan ziyade sosyolojik sorundur.

11- Fakültemiz mezunlarının kurmuş olduğu ve fakültemizin adını taşıyan iki sivil toplum kuruluşu hakkında neler düşünüyorsunuz ?

Her iki sivil toplum kuruluşuna da olumlu bakıyorum. Zaten bir fakülteyi ayakta tutan, onu yaşatan, mezunlarıdır. Amerika ve dünyadaki büyük üniversitelerin mezunlarının kurmuş olduğu bu tür kurumlar çok önemlidir. Özellikle Amerika'da bu tür bir kuruluşa üye olmak, çocuğunuzun bu fakülteye kabul edilmesinde



önemli bir referans kaynağı oluşturabilmektedir.

Fakültemiz mezunlarının kurmuş olduğu her iki sivil toplum kuruluşunu da destekliyorum. Öğrencilerin bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Bunu da sağlayan bizim fakültemiz açısından bu iki kuruluştur. Katılım eksikliğinin olduğunu itiraf etmek gerekir. Bu konuda ben dahil hemen herkes ilgisiz kalıyor, ihmalkarlık olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bu gibi kuruluşlara sahip çıkılması gerekiyor ve bunu da yapması gerekenler yine bizleriz.

12- Son olarak, öğrenci arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz nelerdir ?

Öğrenci arkadaşlarımızı tavsiyem, öncelikle okulu en iyi şekilde değerlendirip mezun olmaları, iyi bir eğitim almak için ellerinden gelen çabayı sarf etmeleridir. Sadece diplomanın hiçbir işe yaramayacağı gayet açıktır. Dolayısıyla kendilerini geliştirsinsinler.

Bulduğumuz büyük şehir İstanbul'un olanaklarından yararlınsınlar. Tiyatro, sinema, konser vs. gibi faaliyetlere katılma imkanları var. Bu imkanları değerlendirsinler.

Beni en çok üzen olaylardan birisi, öğrencilerin hoşgörülü olmayı öğrenememesidir. İdeolojik farklılıklar çatışmaya dönmemelidir. Öğrencilerin bu konudaki eksikliği yakın tarihi iyi bilmemeleri ağabeylerini iyi tanımamaları yada tanımak istememeleridir. 1980'li yıllarda ideolojik farklılıklara sahip olan ağabeylerin aslında nasıl dost olabildiklerini öğrensinler, okusunlar. Osmanlı siyasi tarihiyle sınırlı kalmayınlar, özellikle yakın tarih okusunlar. Böylece farklı ideolojiye sahip oldukları için, birilerinin oyuncağı olmamayı öğrenmiş olacaklardır. İdeolojik farklılıklar yüzünden öğrenciler ziyan oluyor. Birileri bu öğrencileri kullanıyor, öğrenciler ziyan olduğu halde bu kişiler hala öğrencileri kullanmaya devam ediyorlar. Öğrencilerimiz bunun farkına varınsınlar ve bu bilinçle hareket etsinler.

Öğrencilerimiz elbette ideoloji sahibi olacaklardır. Fakat sırf ideoloji sahibi olabilmek uğruna hayatlarını karartmasınlar.

Teşekkürler...

- Hocam bu yoğun gündemde bize zaman ayırdığınız ve sorularımızı içtenlikle yanıtladığınız için biz teşekkür ederiz. Siyasal Vakfı olarak çalışmalarınızda başarılar dileriz...

BİR KONGRENİN ARDINDAN: I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ

Mehmet Fatih KUTLUER

(İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencisi)

Türkiye'de uluslararası ilişkiler disiplininin gelişimi oldukça yenidir. Özellikle 19. y.y.'dan sonra sosyal bilimler disiplinlerinin bağımsızlaşmaya başlamasıyla birlikte uluslararası ilişkiler disiplini de bu akıntıdan nasibini almıştır. Uluslararası ilişkiler disiplini önceleri tarih ve hukukun içinde değerlendiriliyor ve bu çevrede okutuluyordu. Uluslararası ilişkiler disiplininin bağımsız bir dal olarak ortaya çıkması 1915 sonrası; yani I. Dünya Savaşı sonrasıdır. Bu adı taşıyan ilk kitaplar bu yıllarda yazılmıştır.

İki savaş arası dönem uluslararası ilişkiler disiplini için oldukça verimli ve bereketli yıllardır. Özellikle uluslararası kurumlar çerçevesinde, barış içinde bir dünyanın nasıl kurulabileceği tartışmaların ana eksenini oluşturmuştur. II. Dünya savaşı, uluslararası ilişkiler disiplini için hem hayal kırıklığı yaşatan hem de yeni ufuklar açan bir dönemdir. İki savaş arası dönemin hakim yaklaşımı olan barış içinde bir dünya tasavvuru yıkılmış ve olaylar artık "güç" ve "çıkar" çerçevesinde incelenmeye başlanmıştır. II. Dünya savaşı sonrası uluslararası olayları inceleme çerçevesinin değişmesine paralel olarak uluslararası ilişkiler disiplininin yaygınlaşması da gerçekleşmiştir. Özellikle Avrupa'da bu disiplini okullarda her geçen gün daha popüler hale getirmiştir. Aynı şekilde ülkemizde de uluslararası ilişkiler disiplinine ilgi duyan grupların ortaya çıkması II. Dünya savaşı sonrasındadır. İlk olarak 1956 yılında Ankara Üniversitesi'ne bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde bu ismi taşıyan dersler verilmeye başlanmıştır. 1970'ler bu disiplinin ülkemizde emekleme dönemi olarak değerlendirilebilir. Bu dönemde toplumun uluslararası olaylara ilgisi biraz da ideolojik yaklaşımların etkisiyle oldukça artmıştır. Akademik çevrede ise bu dönem uluslararası literatürün Türkçe'ye kazandırılması ve konuya giriş

mahiyeti taşıyan kitapların kaleme alınması olarak nitelenebilir.

1980'ler ülkemiz için yeni ufukların / ümitlerin açıldığı dönemdir. Bu dönemde uygulanan liberal politikalar ve toplumun uluslararası kamuoyuna açılması toplumu uluslararası olaylarla yüz yüze getirmiştir. Bu dönemde uluslararası ilişkiler disiplini oldukça yaygınlaşmıştır. Şu anda ülkemizdeki 34 üniversitenin 24'ünde uluslararası ilişkiler disipliniyle ilgili eğitim bu bölüm adı altında verilmektedir. Bu disiplinin ülkemizde yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte bu konuları içeren konferans, panel, sempozyum ve çeşitli türde yayınları içeren faaliyetler yaygın olarak icra edilmektedir. Özellikle akademisyenlerin katıldığı bu tür toplantıların yapılmasına paralel olarak artık bu konuların konuşulduğu öğrenci toplantıları da yapılmaktadır. Uluslararası İlişkiler eğitiminin yapıldığı bir çok üniversitede öğrenciler Uluslararası İlişkiler Kulübü adı altında ders haricinde bu konularla ilgili tartışmalar yapmaktadırlar. Fakat farklı üniversitelerde okuyan öğrenci gruplarının bir araya geldiği mekanlar hemen hemen hiç yoktur. Bu konuda bir ilk olması bakımından, öğrencilerin aktif olarak katılımıyla çeşitli programlar düzenleyen bir kurum olan Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından, 1-3 Mayıs 2002 tarihleri arasında I. Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi düzenlenmiştir.

Kongre, öğretim üyelerinin katıldığı bir özel oturum ve 8 öğrenci oturumu olmak üzere toplam 9 oturumdan oluşturulmuştur. Özel oturumda Dışişleri Eski Bakanı Murat Karayalçın, AB merkezli bir konuşma yapmıştır. Tüm konuşmacıların öğrenci olduğu 8 oturum çeşitli başlıklar altında toplanmış ve öğrencilerin tebliğleri bu konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Her oturum sonrası dinleyicilere söz hakkı verilmesi ise toplantıyı tam anlamıyla bir "entelektüel öğrenci forum"una dönüştürmüştür.

Birinci oturum "Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Eğitimi ve Beklentiler" başlığı altında düzenlenmiş ve bu oturumda daha önceden 3 öğrencinin tebliğ sunacağı ilan edilmiş olmakla beraber bir öğrencinin katılmaması sonucu bu oturumda 2 öğrenci konuşmuştur. Konuşmacılardan ilki Galatasaray Üniversitesi'nden Gözde Uçur, Türkiye'deki uluslararası ilişkiler eğitiminin kurumsal yeterliliğini sorgulamıştır. Özellikle önümüzdeki on yılda kurumsal anlamda uluslararası ilişkiler eğitimi yapan kurumların istatistiksel anlamda bir değerlendirilmesini yapmış ve bu konuda çeşitli önerilerde bulunmuştur. Aynı oturumun ikinci konuşmacısı ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencisi olan ve bu durumu dolayısıyla kurumumuzun doğal üyesi adlettığımız Mehmet Özkan'dır. Özkan sunduğu tebliğde Türkiye'deki uluslararası ilişkiler eğitiminin zihniyet yeterliliğini sorgulamıştır. Özellikle Tarih ve Coğrafya'nın önemine vurgu yaptıktan sonra yabancı dil sorunu, teori-pratik uyumsuzluğu gibi konulara da kısaca değinmiştir. Özellikle 2 kişinin konuştuğu bu oturumda birinin kurumsal ötekini ise zihniyet analizi yaparak olaya yaklaşması olayın iki boyutunu gözler önüne sermiştir. Ayrıca birbirini tamamlar nitelikte olan bu iki tebliğ kongrenin gelecekteki ulaşmak istediği asıl amaç olan uluslararası ilişkiler eğitiminin daha da kaliteleştirilmesine yardım etmesi anlamında kongrenin en verimli oturumlarından birisi olmuştur.

İkinci gün yapılan dört oturumun küreselleşme, kültür, medeniyet, uluslararası güvenlik ve Türkiye - AB ilişkileri başlıklarıyla düzenlenmiş ve toplam 17 öğrenci tebliğ sunmuştur. Aynı şekilde kongrenin üçüncü günü, 3 öğrenci oturumu yapılmış ve sonrasında ise kongrenin genel bir değerlendirilmesi mahiyetinde düşünülen fakat hepsi birer konferans havasına bürünmüş olan bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu, Bilkent Üniversitesi'nden Dr. Fulya Kıp Barnard ve Prof. Dr. Türkkaya Ataöv birer konuşma yapmışlardır. Ayrıca ikinci gün ASAM Başkanı Prof. Ümit Özdağ, Avrupa Birliği merkezli bir konferans vermiştir.

Kongre Türkiye'de bir ilk olması bakımından oldukça önemlidir. Özellikle Türkiye'nin bir çok

üniversitesinden gelen öğrenciler dolayısıyla renklenen ve sadece "uluslararası ilişkiler disiplininin kazandıgı" bir kaynaşmanın olması, gelecekte bu ülkenin yönetim ve idari kademesinde görev yapacak insanların hem birbirini yakından tanmasına hem de gelecekle ilgili planların konuşulması anlamında faydalı olmuştur. Kongrenin sonunda Türkiye'nin çeşitli üniversiteden gelen temsilciler bir toplantı yapmış ve gelecek yıllarda bu aktivitenin sürdürülmesi kararı alınmıştır. Ayrıca gelecek yıl bu kongrenin Ege Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır. Tüm bunlara ek olarak katılan öğrenciler arasında diyalogun sürmesi anlamında bir mail grubu kurulmuş ve bu grupta ülkenin dış politikasıyla ilgili değerlendirmeler ve alternatif öneriler tartışılmaya devam etmektedir. Bu konularda irtibat için aliakfidan@yahoo.com adresi gerekli yardımı yapmaya hazırdır.

Kongre, her yıl yapılan işlerde olduğu gibi bir çok eksikliği içinde barındırmakla beraber bunları örtbas edebilecek nitelikte bir çok olumlu yanları da barındırmaktadır ve bunlar zikredilmeye değerdir. Özellikle Ege Üniversitesi'nde okuyan öğrenci arkadaşların dışardan gelen öğrencilere sıcak davranışları kısa sürede bir kaynaşmaya yol açmıştır. Kısa sürede kalıcı dostluklar kurulmuş ve tüm bunlara ek olarak gelecek nesiller üzerine bile yatırımlar yapılmıştır. Ege'de yaşanan sevgi ve dostluk anıları; gelecekte bazı arkadaşlar için hayatlarını birleştirmeye kadar uzanabilecek bir serüveni de başlatmıştır.

Sonuç olarak Ege Üniversitesi'nde okuyan birkaç arkadaşın yürekli çıkışıyla başlayan bu serüvenin devam etmesi bu disiplinin geleceği açısından oldukça önemlidir. Ayrıca kongre düzenlemenin sadece entelektüel bir çalışma olmadığını bizlere yani bu ülkenin geleceğine talip genç insanlara yaşayarak anlatan Ege'lilere sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Kongreye katılan bir çok kişi bu kadar sıcak bir ortama gittiğinin farkında bile değildi ve sadece sıradan bir kongreye gittiğini düşünüyordu. Fakat kongre dönüşü, kongreye katılan herkesin belleğinden kolay kolay çıkmayacak bir anıya dönüşen bu üç günü kimse beklemiyordu. Kongreyle ilgili son söz olarak şu not düşülmelidir: Uluslararası İlişkiler öğrencisi olan herkesi seneye Ege Üniversitesi'ndeki bu sıcak atmosfere bekliyoruz.

VAKIFLARIN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU - I

İsmail GERÇEK
Yeminli Mali Müşavir

1. GİRİŞ

Vakıflar, bir malın devamlılık arz eden belirli bir amaca tahsis sonucu meydana gelen tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.

Türk Medeni Kanununun 73'üncü maddesinde; "vakıf, başlı başına mevcudiyeti haiz olmak üzere, bir malın belli bir gayeye tahsisidir" şeklinde tanımlanmıştır.

Vakıflar kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için, kendilerine tahsis edilmiş olan menkul ve gayrimenkul mal varlığını çeşitli şekillerde değerlendirmek, şartlı-şartsız bağış ve yardımlar kabul etmek, iktisadi işletmeler kurmak ve vakfın amacına uygun faaliyetlerde bulunmak suretiyle gelirler elde etmektedirler.

Bu çalışmada, vakıfların belirtilen faaliyetleri ve elde ettikleri gelirlerin Türk vergi mevzuatı karşısındaki durumu açıklanmaya çalışılacaktır.

Anlama ve uygulama kolaylığı açısından konu, vakıfların ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin vergilendirilmesi şeklinde iki ana başlığa ayrılmış; vakıfların vergilendirilmesi de kendi içinde, vakıflarca elde edilen gelirlerin, yapılan ödemelerin, malvarlıklarının ve taraf olduğu muamelelerin vergilendirilmesi alt başlıkları altında incelenmiştir.

2. VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

2.1. VAKIFLARCA ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

Türk Vergi Sisteminde, gerçek kişilerce elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin hükümler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, tüzel kişilerce elde edilen ver-

gilendirilmesine ilişkin hükümler ise 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtildiği üzere vakıflar, tüzel kişiliği olan kuruluşlardır. Bu nedenle, vakıflarca elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ait esasların Kurumlar Vergisi Kanununda yer alması gerekir. Bununla birlikte, Gelir Vergisi Kanununun tevkifat(stopaj) ile ilgili maddelerinde de vakıfların vergilendirilmesine yönelik hükümler bulunmaktadır.

2.1.1. Kurumlar Vergisi Kanunu:

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1'inci maddesinde, kurumlar vergisi mükellefleri;

- a) Sermaye şirketleri,
 - b) Kooperatifler,
 - c) İktisadi kamu müesseseleri,
 - d) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,
 - e) İş ortaklıkları,
- olarak sayılmışlardır.

Görüldüğü gibi, vakıflar bizzat tüzel kişilikleri itibariyle kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmamışlar; sadece bunlara ait iktisadi işletmeler mükellef kabul edilmişlerdir.

Buna karşılık, aynı Kanununun 7'inci maddesinin 14 numaralı bendinde, "Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar"ın kurumlar vergisinden muaf oldukları hükme bağlanmıştır.⁽¹⁾ Bir "muafiyet" hükmü getirilebilmesi için öncelikle "mükellefiyet" bulunması gerektiğinden ve vakıflar da vakıf statüleri itibariyle kurumlar vergisi mükellefleri arasında yer almadıklarından,

⁽¹⁾ Vakıflara vergi muafiyeti tanınmasının şartları ve muafiyetten yararlanmanın usulleri 48 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış olup aynı bir yazı konusu olacak nitelikte olduğundan bu çalışmamızın dışında bırakılmıştır.

Kanunun bu hükmünün anlam ve izahı bulunmamakta, tamamen tedvin zaafı oluşturmaktadır.

Buna göre, ayrıca iktisadi işletme sayılacak faaliyetlerde bulunmadıkları sürece, vakıfların elde ettikleri gelirler kurumlar vergisine (ve kurum geçici vergisine) tabi olmadığından, kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeleri ve beyanname vermeleri gerekmez.

2.1.2. Gelir Vergisi Kanunu:

Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinde; Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri; sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin maddede sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat(stopaj) yapmaya mecbur oldukları hükmüne bağlanmıştır.

Her ne kadar maddede tevkifatın "gelir vergisine" mahsuben yapılacağı ifade edilmişse de, sayılan ödemelerin muhatabının kurumlar vergisi mükellefi olması halinde tevkifat "kurumlar vergisine" mahsuben yapılması olacaktır.

Tevkifat mahiyeti itibarıyla, bir peşin tahsilat yöntemidir. Tevkifata tabi tutulan gelirin nihai vergilemesi mükellefi tarafından bilahere verilecek beyanname üzerine yapılır ve bu aşamada daha önce tevkif edilen vergi dikkate alınır. Dolayısıyla, tevkifat yapılabilmesi için kural olarak geliri elde edenin mükellef olması ve gelirin nihai vergilemesinin daha sonra mükellefin diğer gelirleriyle birlikte yapılacak olması icap eder.

Bununla birlikte, aşağıda belirtilen gelirler yönünden Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi uyarınca yapılacak tevkifat vakıflar için başlı başına bir mükellefiyet ve vergileme ortaya çıkarmıştır.

a) Gayrimenkul Kira Gelirleri:

Gelir Vergisi Kanununun 94/5-b maddesinde, vakıflara ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında kiracılar tarafından bunlara yapılan kira ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Tev-

kifat oranı 95/6429 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %20 olarak belirlenmiş olup halen bu oran uygulanmaktadır. Hesaplanan bu gelir vergisi üzerinden ayrıca %10 fon payı ödenecektir.

Ancak bu tevkifatın yapılabilmesi için kira ödemesinin 94'üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kuruluşların ticari, zirai ve mesleki işleri için kiraladıkları gayrimenkuller karşılığı yapılmış olması gerekir. Diğer bir deyimle, bunların vakıflardan işyeri olarak kiraladıkları gayrimenkuller için yaptıkları kira ödemeleri tevkifata tabi olup, sayılan kişi ve kuruluşların ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri dışında mesken olarak kiraladıkları gayrimenkullerden tevkifat yapılmayacaktır. Aynı şekilde, vakıflarca 94'üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kuruluşlar dışındaki kişi ve kuruluşlara kiraya verdikleri gayrimenkuller için yapılan kira ödemeleri de tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Diğer yandan, özel kanunlarında gelir ve kurumlar vergisine ilişkin istisna veya muafiyet hükümleri bulunan vakıflara yapılan kira ödemelerinden tevkifat yapılmayacaktır.⁽²⁾

b) Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Diğer Devlet Borçlanma Senetlerinden Elde Edilen Gelirler:

Gelir Vergisi Kanununun 94/7'inci maddesine göre; vakıfların elde ettiği her nevi tahvil ve hazine bonusu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağladıkları gelirler gelir vergisi tevkifatına tabidir.

Söz konusu gelirlerden yapılacak tevkifata ilişkin halen uygulanan oranlar şu şekildedir:

-Devlet tahvili faizlerinden	%0 *
-Hazine Bonosu faizlerinden.	%0 *
-Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerdensağlanan gelirlerden.	%0 *
-Nama yazılı tahvil faizlerinden	%12 **
-Hamiline yazılı tahvil faizlerinden.	%12 **
-Diğerlerinden.	%12 **

Bu ödemeleri yapanlar gelir vergisi tevkifatı üzerinden ayrıca %10 oranında fon payı da hesaplayacaklardır.

(2) 57 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (V)

* 98/11704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

** 96/8955 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ancak, kanunla kurulan veya özel kanunlarla gelirleri her türlü vergilerden istisna edilen vakıflara yapılan bu tür ödemelerden tevkifat yapılmayacaktır.⁽³⁾

c) Mevduat Faizleri:

Gelir Vergisi Kanununun 94/8'inci maddesi uyarınca; vakıfların elde ettiği her türlü mevduat faizi aşağıda belirtilen oranlarda gelir vergisi (ve tevkif edilen gelir vergisinin %10'u oranında fon payı) tevkifatına tabidir:

-Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve özel finans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından;

i) 1 yıla (özel finans kurumlarında 360 güne) kadar vadeli hesaplarda %18*

ii) 1 yıl (özel finans kurumlarında 360 gün) ve daha uzun vadeli hesaplarda %16*

-Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve özel finans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından;

i) 1 yıla (özel finans kurumlarında 360 güne) kadar vadeli hesaplarda %18*

ii) 1 yıl (özel finans kurumlarında 360 gün) ve daha uzun vadeli hesaplarda. %16*

Nama ve hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda %16*

ii) 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda %16*

iii) 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %14*

iv) 1 yıla kadar vadeli hesaplarda %10*

v) 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda %6*

-Diğerlerinden %0*

Kanunla kurulan veya özel kanunlarla gelirleri her türlü vergilerden istisna edilen vakıflara yapılan mevduat faizi ödemelerden ise tevkifat yapılmayacaktır.

d) Kar-Zarar Ortaklığı Belgesi Ve Özel Finans Kurumları Kar Ve Zarar Katılma Hesabı Karşılığında Elde Edilen Kar Payları:

Gelir Vergisi Kanununun 94/9'uncu maddesine göre; vakıflarca elde edilen aşağıda yazılı menkul sermaye iratları belirtilen oranlarda gelir vergisi (ve tevkif edilen gelir

vergisinin %10'u oranında fon payı) tevkifatına tabidir:

Bu kar paylarının kanunla kurulan veya özel kanun-

-Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar paylarından %16***

-Özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından

i)30 ve 90 gün vadeli hesaplarda %16*

ii) 180 gün vadeli hesaplarda %14*

iii) 360 gün vadeli hesaplarda %10*

iv) 360 günden daha uzun vadeli hesaplarda %6*

larla gelirleri her türlü vergiden istisna edilen vakıflarca elde edilmesi halinde söz konusu ödemelerden tevkifat yapılmayacaktır.

e) Repo Gelirleri:

Gelir Vergisi Kanununun 94/14'üncü maddesine göre; vakıfların elde ettiği repo gelirleri % 20 * oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir. Tevkif edilen gelir vergisi üzerinden ayrıca %10 fon payı hesaplanması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen diğer menkul sermaye iratlarında olduğu gibi, kanunla kurulan veya özel kanunlarla gelirleri her türlü vergilerden istisna edilen vakıfların repo gelirleri ise tevkifat dışı bırakılmıştır.

f) Diğer Gelirleri:

Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinin ikinci fıkrasının 6 numaralı bendine 4369 sayılı Kanunla eklenen (c) alt bendi ile, vakıfların iktisadi işletmelerinden elde edilenler dışında kalan ve tevkifata tabi tutulmamış olan (bağış ve yardımlar dahil) her türlü gelirlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması hüküm altına alınmıştır. Parantez içi hükmü ile, kanunla kurulan vakıfların gelirleri tevkifat dışında bırakılmıştır.

Bu düzenleme ile vakıflar açısından nevi şahsına münhasır bir tevkifat mükellefiyeti getirilmiştir. Daha önceki bölümlerde sayılan vakıf gelirleri ile ilgili tevkifat mükellefiyeti söz konusu ödemeleri yapanlar tarafından yerine getirileceği halde, 94/6-c maddesinde düzenlenen bu tevkifat bizzat vakıfların kendileri tarafından yapılacak ve muhtasar beyanname ile beyan edilecektir.

Tevkifat kapsamına aşağıda belirtilenler dışında ka-

(3) 59 seri no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği:1.2.1

* 2001/2847 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

** 98/1593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

*** 2000/1713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

lan her türlü vakıf gelirleri girmektedir:

-İktisadi işletmelerince elde edilen gelirler,

-Kendilerine ödeme yapıldığı sırada tevkifata tabi tutulmuş gelirleri (faiz ve repo gelirleri gibi),

-Kuruluşları sırasında amaçları için tahsis edilen mal ve haklar,

-Üyelerine emekli aylık ve ikramiyesi vermek üzere kurulan vakıfların üyelerinden aldıkları aidatlar.⁽⁴⁾

Maddenin parantez içi hükmünde, sıfır oranda tevkifata tabi tutulmuş (devlet tahvili ve hazine bonosu faizi gibi) gelirlerin de bu madde kapsamında yapılacak tevkifat matrahına dahil edileceği açıkça belirtilmiştir.

Kanunda, yapılacak tevkifatın oranının belirlenmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu bu yetkiye istinaden 98/12225 sayılı Kararla tevkifat oranını yüzde sıfır olarak belirlemiştir. Bu nedenle, vakıfların gelirlerinin kendi bünyesinde tevkifata tabi tutulması henüz uygulama olanağı bulmamıştır.

Yeni bir oran belirleninceye kadar vakıflar bu madde kapsamındaki gelirleri için tevkifat yapmayacaklar ve muhtasar beyanname vermeyeceklerdir. Diğer nedenlerle muhtasar beyanname verilmesi halinde de bu gelirleri beyannameye dahil etmeyeceklerdir.⁽⁵⁾

2.2. VAKIFLARCA YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE TEVKİFAT SORUMLULUĞU

Yukarıda belirtildiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinde, bu maddenin birinci fıkrasında sayılan kişi, kurum ve kuruluşların yine aynı maddede sayılan ödemeleri yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir (veya kurumlar) vergilerine mahsuben tevkifat yapmaları gerektiği hükme bağlanmıştır. Anılan madde uyarınca tevkifat yapacakların arasında vakıflar da sayılmıştır. Dolayısıyla, vakıflar 94'üncü maddede belirtilen ödemeleri yapmaları halinde istihkak sahiplerinin gelir (veya kurumlar) vergilerine mahsup edilmek üzere tevkifat yapmakla sorumludurlar.

Vergi tevkifatı, 94'üncü madde kapsamına giren ödemelerin "nakten" veya "hesaben" yapılması sırasında

uygulanır. Hesaben ödeme, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade etmektedir.⁽⁵⁾

Diğer yandan, tevkifatta vergiyi doğuran olay "ödemeye" bağlandığından, ödemenin avans mahiyetinde ya da peşin yapılması halinde de tevkifatın yapılması gerekmektedir.

Vakıflar bu madde kapsamında tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 20'nci günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine muhtasar beyanname ile bildirmeye ve aynı süre içerisinde ödemeye mecburdurlar. Ancak, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olan vakıflar, 94'üncü madde uyarınca yapacakları bütün tevkifatlarla ilgili muhtasar beyannameyi, bağlı oldukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarının 20'nci günü akşamına kadar verebilirler.⁽⁶⁾

Vakıfların sorumlu sıfatıyla tevkifat yaparak beyan etmek zorunda oldukları ödemeler şunlardır:

a) Ücret Ödemeleri:

Gelir Vergisi Kanununun 94/1'inci maddesi uyarınca; vakıflar hizmet erbabına, yani çalıştırdıkları personele yaptıkları ücret ödemeleri ile aynı Kanunun 61'inci maddesinde yazılı ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) gelir vergisi tevkifatı yapmak zorundadırlar. Tevkifat tutarı, Gelir Vergisi Kanununun 103'üncü maddesindeki vergi tarifesi üzerinden 104'üncü maddedeki hükümlere göre hesaplanacaktır.

b) Serbest Meslek Ücreti Ödemeleri:

Gelir Vergisi Kanununun 94/2'nci maddesine göre; vakıfların, yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra eden serbest meslek erbabına yaptıkları (avukatlık ücreti, gerçek kişilerin muhasebecilik ve müşavirlik ücreti gibi) ödemelerden tevkifat yapmaları gerekmektedir.

Yapılacak tevkifatın oranı halen, Gelir Vergisi Kanununun 18'inci maddesi kapsamına giren (telif kazançları-ihтира бератı niteliğindeki) ödemelerde %15 *, diğerlerinde %20 ** olarak uygulanmaktadır. Tevkif edilen

(4) 60 seri no.lu Kararlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği.

(5) Gelir Vergisi Kanunu md.96

(6) Gelir Vergisi Kanunu md.98 ve 119

* 99/13230 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

** 99/13646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

*** 93/5188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

gelir vergisi üzerinden ayrıca %10 fon payı hesaplanacağı tabiidir.

Burada önemli olan husus, yapılan işin serbest meslek işi olmasıdır. Zira, avukat veya muhasebeci gibi serbest meslek erbabının vakıfta belli bir hizmet akdine bağlı olarak çalışması halinde artık bir serbest meslek faaliyetinden söz edilemeyeceğinden ödeme ücret ödemesi niteliği kazanacak ve ücretlere ilişkin tevkifat hükümleri uygulanacaktır.

c) Yıllara Yaygın İnşaat-Onarım İşleri İstihkak Ödemeleri:

Gelir Vergisi Kanununun 84/3'üncü maddesine göre; vakıflar aynı Kanunun 42'nci maddesi kapsamına giren yıllara sari inşaat-onarım işi yaptırımları halinde bu işleri yapan kişi ve kurumlara ödeyecekleri istihkaklardan %5 *** gelir vergisi ve bu verginin de %10'u oranında fon payı tevkifatı yapmakla mükellefler.

d) Kira Ödemeleri:

Vakıflar, faaliyetlerini yerine getirebilmek için kiradıkları gayrimenkullere ait yapacakları kira ödemelerinden Gelir Vergisi-Kanununun 94/5'inci maddesi uyarınca tevkifat yapmakla yükümlüdürler.

Tevkifat yükümlülüğü bakımından kiralanan gayrimenkulün türü önemli değildir. Gelir Vergisi Kanununun 70'inci maddesinde sayılan arazi, bina şeklindeki gayrimenkuller ve bunların mütemmim cüzleri, her türlü motorlu araçlar ve makine-tesisat ile gayrimenkul niteliğindeki (arama, işletme, telif vs) haklar tevkifata tabidir.

Kendisine ödeme yapılan gayrimenkul sahibinin kimliği ise tevkifat açısından önem arz etmektedir:

aa) Kira ödemelerinde tevkifat kira gelirini elde eden gelir vergisine mahsuben yapıldığından, gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinden tevkifat yapılacaktır.

bb) Gerçek kişilerin ticari işletmelerine dahil gayrimenkuller ile adi ortaklıklara, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki şahıs şirketlerine ait gayrimenkullere ilişkin kira ödemeleri tevkifata tabi tutulmayacaktır. (7)

cc) Kurumlara yapılan kira ödemelerinden tevkifat yapılmayacaktır. Ancak, gayrimenkul sahibinin vakıf, dernek veya kooperatif olması halinde, tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Tevkifat oranı halen bütün kira ödemeleri için %20'dir. Tevkif edilen gelir vergisi üzerinden ayrıca %10 fon payı hesaplanacaktır.

e) Çiftçilere Yapılan Mahsul Alımı ve Hizmet Ödemeleri:

Vakıflar, çiftçilerden satın aldıkları zirai mahsuller ve hizmetler karşılığında yapacakları ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 94/11'inci maddesi gereğince aşağıda belirtilen oranlarda gelir vergisi (ve bu verginin %10'u oranında fon payı) tevkifatı yapmak zorundadırlar:

-Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için;

i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için	%1**
---	------

ii)(i) alt bendi dışında kalanlar için	%2**
--	------

-Diğer zirai mahsuller için;

i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için	%2**
--	------

ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için	%4**
---	------

-Zirai faaliyet kaps. ifa edilen hizmetler için	%4**
---	------

f) Esnaf Muafliğından Yararlanana Mal ve Hizmet Alımları Karşılığı Yapılan Ödemeler:

Gelir Vergisi Kanununun 94/13'üncü maddesine göre; vakıflar, aynı Kanunun 9'uncu maddesi uyarınca esnaf muafliğından yararlanana mal ve hizmet alımları karşılığında yaptıkları ödemelerden aşağıda belirtilen oranlarda gelir vergisi (ve bu verginin %10'u oranında fon payı) tevkifatı yapmakla yükümlüdürler:

Vakıfların özel şahıslardan yaptıkları mal ve hizmet

-Havlü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden. %2**

-Diğer mal alımları için	%5**
--------------------------	------

-Diğer hizmet alımları (Yukarıdaki bentler hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) %10**

alımları ise tevkifata tabi değildir.

* 2001/2847 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

** 95/11593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

*** 2000/1713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

(7) 128 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği -X

* 95/8429, 96/8955, 99/13646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları

** 95/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

SIYASAL VAKFI ÜYELERİ

ALİ OSMAN SALI (84)

Ali Osman Sali 1959 yılında Balıkesir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Balıkesir’de tamamladı. 1980 yılında eğitime başladığı İ.Ü. SBF Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1984 yılında, dereceye girerek, ikinci dönem mezunu oldu. Mezuniyetini müteakiben SSK’da müfettiş yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı. Bu göreve devam ederken 1988 yılında Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettiş yardımcısı oldu. Aynı kurumda 1991 yılında müfettiş, 1993 yılında da başmüfettiş oldu. 1996 yılında Devlet Personel Başkanlığı görevine getirildi. 1998 yılında bu görevinden ayrılarak Başbakanlık Teftiş Kurulundaki görevine döndü. Sali aynı zamanda akademik çalışmalarını da devam ettirerek mali hukuk doktoru oldu.

BÜLENT KILINÇ (86)

1964 yılında Malatya’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladı. 1982 yılında girdiği SBF’den 1986 yılında, dördüncü dönem olarak mezun oldu. Mezuniyetini müteakip kaymakam adayı olarak çalışmaya başladı. Çeşitli ilçelerde kaymakamlık ve bu arda vali yardımcılığı görevi yapan Kılınç bir yıl süreyle İngiltere’de bulundu. Halen Of kaymakamı olarak görev yapmaktadır.

AHMET ZATEROĞULLARI (86)

1965 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladı. Siyasal Bilgiler’den 1986 yılında ve dördüncü dönem olarak mezun oldu. Çalışma hayatına İçişleri Bakanlığı bünyesinde kay-

makam adayı olarak başladı. Çeşitli ilçelerde kaymakamlık ve Sakarya vali yardımcısı olarak görev yaptı. Sakarya depremi sonrasında Sakarya’da deprem sonrası çalışmaları yürütmek üzere görev aldı. Bakanlığın görevlendirmesiyle bir yılına İngiltere’ye gitti. Halen Bolu vali yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

ABDÜLKERİM EMEK (87)

1965 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı. 1983 yılında girdiği SBF, Kamu Yönetimi Bölümünden 1987 yılında ve beşinci dönem olarak mezun oldu. Çalışma yaşamına 1988 yılında Sermaye Piyasası Kurulunda uzman yardımcısı olarak başladı. Kurumun İstanbul grubunu oluşturmasıyla birlikte İstanbul’da görevlendirildi. SPK tarafından gönderildiği İngiltere’de alanıyla ilgili olarak yüksek lisans yaptı. Halen aynı kurumun İstanbul grubunda görevine devam etmektedir.

ÇETİN SEVEN (87)

1966 yılında Elazığ’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1987 yılında ve beşinci dönem olarak mezun oldu. Özel sektörde çalışmaya başladı. Halen bir denizcilik şirketinde tepe yöneticisi olarak çalışma yaşamına devam etmektedir.

BAHADIR KARAKAYA (88)

1967 yılında Malatya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamladı. 1984 yılında öğrenime başladığı SBF’den 1988 yılında mezun oldu. Mezuniyetini müteakip İçişleri Bakanlığı bünyesinde kaymakam adayı olarak çalışmaya başladı. Çeşitli ilçelerde

kaymakam ve vali yardımcısı olarak çalıştı. Bakanlık tarafından bir yıllığına İngiltere'ye gönderildi. Halen Bayındır Kaymakamı olarak görev yapmaktadır.

HİLMİ SİLAHLI (88)

1967 Yılında Tokat/Artova'da doğdu. İlkokulu Tokat'ta, orta ve liseyi Sivas/Yıldızeli'nde okudu. 1984 yılında başladığı SBF'deki yüksek öğrenimini 1988 yılında tamamladı ve altıncı dönem olarak mezun oldu. Çalışma yaşamına Sayıştay'da başladı. Halen aynı kurumda denetçi olarak görev yapmaktadır.

AHMET BAKIR (89)

1967 yılında Ereğli'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimin memleketinde tamamladı. 1985 yılında kayıt yaptırdığı Siyasal Bilgiler Kamu Yönetimi Bölümünden 1989 yılında mezun oldu. Mezuniyetini müteakiben Petrol Ofisi Genel müdürlüğünde müfettiş yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Halen aynı kurumda müfettiş olarak görevine devam eden Bakır bir dönem de vakfımızın yönetim kurulunda görev aldı.

CEVAT OKUTAN (89)

1968 yılında Rize/Ardeşen'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. Siyasal Bilgiler Fakültesindeki eğitimine 1985 yılında başladı ve 1989 yılında tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Marmara Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. Aynı üniversitede doktorasını tamamlamak üzere olan Okutan KTÜ'deki görevine devam etmektedir.

GAZİ SERT (89)

Gazi Sert 1965 yılında Kırıkkale'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kırıkkale'de tamamladı. Siyasal Bilgiler'den 1989 yılında ve yedinci dönem olarak mezun oldu. Mezuniyetinden sonra İçişleri Bakanlığı bünyesinde Mahalli İdareler Kontrolörü olarak çalışmaya başladı. Halen aynı kurumdaki görevine devam etmektedir.

HÜSEYİN YILMAZ (89)

1965 Yılında Ordu/Mesudiye'de doğdu. İlkokulu Mesudiye'de, orta ve liseyi Ordu'da tamamladı. 1985 yılında başladığı SBF'deki öğretimini 1989 yılında tamamladı. Mezuniyetinden sonra özel sektörde yayıncılık yapmaya başladı. Halen İstanbul'da kitap dağıtım işiyle uğraşmaktadır.

MEVLÜT SERDAR (89)

1967 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1985 yılında girdiği SBF'den yedinci dönem olarak 1989 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra çalışma hayatına Bağ-Kur'da müfettiş yardımcısı olarak başladı. Halen aynı kurumda müfettiş olarak görevine devam etmektedir.

ABDULLAH SOYLU (90)

1967 yılında Sivas/Yıldızeli'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tokat'ta tamamladı. 1986 yılında başladığı SBF'deki eğitim ve öğrenimini 1990 yılında mezun olarak bitirdi. Çalışma yaşamına Gümrük Muhafaza Kontrolörü olarak başladı. Halen aynı görevine devam eden soylu Ankara'da ikamet etmektedir.

MEHMET VERİM (91)

1972 yılında Denizli'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladı. 1987 yılında Siyasal bilgilerde yüksek öğrenime başladı ve 1991 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına kamuda, başbakanlık Sigorta Murakabe kurulunda başladı. Halen aynı kurumdaki görevini sürdürmektedir.

FATİH ZÜLFİKAR (92)

1969 yılında Bitlis'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Üsküdar'da tamamladı. 1988 yılında başladığı yüksek öğrenimin 1992 yılında SBF'den mezun olarak ikmal etti. Mezuniyetini müteakip Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü olarak çalışmaya başladı. Zülfikar hala aynı kurumdaki kamu görevini devam ettirmekte olup Ankara'da ikamet etmektedir.

ÖMER YILDIZ (93)

1973 Yılında Kayseri/Pınarbaşı'nda doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. 1989 yılında yüksek öğrenime başladığı Siyasal Bilgilerden 1993 yılında mezun oldu. İÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat Tarihi alanında yüksek lisans yaptı. Çalışma yaşamına özel sektörde başlayan Yıldız halen İstanbul'da, Kuveyt-Türk Evkaf Özel Finans Kurumunda devam etmektedir.

MEHMET ALİ DEMİRAY (94)

1970 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1990 yılında yükseköğrenime başladığı SBF'den 1994 yılında mezun oldu. Mezuniyetini müteakiben Almanya'ya gitti ve orada yüksek lisansını tamamladı. Bilahare Türkiye'ye dönerek Dış Ticaret Müsteşarlığında çalışmaya başladı. Halen aynı kurumda çalışma yaşamını sürdüren Demiray vakfımıza hizmet eden arkadaşlarımızdandır.

NEVZAT KARS (95)

1971 yılında Berlin'de doğdu. İlk ve orta öğrenimin memleketi olan Sivas'ta tamamladı. 1991 yılında yüksek öğrenime başladığı SBF'den 1995 yılında mezun oldu. Çalışma yaşamına İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde başladı. Halen İGDAŞ'ta yönetici olarak görevini sürdürmektedir.

MUSTAFA KEMAL İŞLER (96)

1974 Yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Siyasal Bilgilerden 1996 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başladı. Halen aynı kurumda müfettiş olarak görev yapmaktadır.

SALİM ÖZTÜRK (96)

1973 Yılında Kastamonu'da doğdu. İlkokulu Küre'de, orta ve liseyi İneboluda okudu. 1992 yılında başladığı SBF'deki eğitimin 1996 yılında tamamladı. Mezuniyetinden sonra Maliye bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Halen aynı kurumda vergi denetmeni olarak çalışan Öztürk

aynı zamanda İÜ. İktisat Fakültesinde Çalışma Ekonomisi alanında yüksek lisans yaptı. (97)

MEHMET YÜCEL (98)

1973 Yılında Fethiye'de doğdu. İlkokulu memleketinde, orta ve liseyi Denizli'de okudu. 1998 yılında SBF Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Bir süre memurluk yaptıktan sonra Ankara Büyükşehir belediyesinde müfettiş oldu. Halen aynı görevine devam etmektedir. Ayrıca Marmara Üniversitesinde İktisat tarihi alanında yüksek lisans yaptı.

SİNAN SARISOY (99)

1975 Yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1999 yılında SBF Maliye Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetini müteakiben Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Marmara Üniversitesinde yüksek lisansını tamamlayan Sarısoy halen Fatih Üniversitesi'nde görev yapmaya devam etmektedir.

OKTAY BAKIRÇIOĞLU (2000)

1977 Yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladı. 1996 yılında Siyasal Bilgilerde yüksek öğrenimine başladı. 2000 yılında on yedinci dönem olarak mezun oldu. Mezuniyetini müteakiben Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başladı. Halen aynı bakanlığa bağlı olarak Aksaray'da görevini sürdürmektedir. Bakırçioğlu Siyasal Vakfına emeği geçen emektar arkadaşlarımızdandır.

MUHAMMED ALİ PERU (01)

Aslen Fatsa'lı olup 1980 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Zeytinburnu'nda tamamladı. 1997 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne girdi. 2001 yılında mezun oldu. Mezuniyetini müteakip Albaraka Türk Özel Finans Kurumunda çalışmaya başladı. Ayrıca Marmara Üniversitesinde İktisat Tarihi alanında yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir.

P A N O

ATAMA ve KARIYER

Doç. Dr. Zehreddin Aslan SBF Dekan Yardımcılığı görevine atandı.

Dr. Adnan Ertem İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne vekaleten atandı

İslam Emiroğlu Bakan Müşavirliğine atandı.

Dr. Çoşkun Çakır Doçentlik sınavını başarıyla vererek İktisat Tarihi anabilim Dalında Doçenti oldu.

Ömer Uzun yüksek lisans tezini tamamlayarak başarıyla savundu.

Birol Özöncel yüksek lisans tezini tamamlayarak başarıyla savundu.

Selçuk Aslan Kaymakamlık sınavını kaza-

narak kaymakamlığa atandı.

Ahmet Fidan Balıkesir Üniversitesi Yerel Yönetimler MYO'na öğretim görevlisi olarak atandı.

Ali Kuden Albaraka İzmir Şubesine Müdür olarak atandı.

Celil Küçük Vakıf Bank Elazığ Merkez Şube Müdür Yardımcılığına atandı

Seyit Ahmet Işkın Family Finans'ta Müfettişlik sınavını kazanarak müfettiş ünvanı aldı.

1991 mezunu Ayhan Gürleş Mali müşavirlik bürosu açarak faaliyete başlamıştır.

KAYMAKAM ATAMALARI

Zeki KAYA

Murteza BALCI

Cemali ATILLA

Mahmut HALAL

Nihat KARABİBER

na,

Osman BEYAZYILDIZ Şırnak Vali Yardımcılığına

Ahmet ALTINTAŞ

Salim DEMİR

Ahmet DENİZ

Mehmet POLAT

Enver ERDEM

Osman A. CANBABA

Kırklareli Vali Yardımcılığına,

Osmaniye Vali Yardımcılığına,

Diyarbakır Vali Yardımcılığına,

Adıyaman Vali Yardımcılığına,

Gümüşhane Vali Yardımcılığına,

Şırnak Vali Yardımcılığına

Hakkari Vali Yardımcılığına,

Perşembe Kaymakamlığına,

Espiye Kaymakamlığına,

Cihanbeyli Kaymakamlığına,

Karasu Kaymakamlığına,

Bahçe Kaymakamlığına,

Salih YÜCE

Cahit IŞIK

Ahmet ÇINAR

Mehmet ÜNAL

Salih IŞIK

Şevket ATLI

na,

Hazma ERKAL

Yusuf Gökhan YOLCU

Muhterem İNCE

Fahri MERAL

Ömer Lütfi YARAN

Selçuk ASLAN

Ortaça Kaymakamlığına,

Ardeşen Kaymakamlığına,

Silvan Kaymakamlığına,

Akseki Kaymakamlığına,

Cide Kaymakamlığına,

Akdağmadeni Kaymakamlığına,

Kaynaşlı Kaymakamlığına,

Gelendost Kaymakamlığına,

Narman Kaymakamlığına,

Darende Kaymakamlığına,

Karaburun Kaymakamlığına

Tomarza Kaymakamlığına

İZDİVAÇ

1995 mezunu Ali Polat
 1996 mezunu Salim Öztürk
 1993 mezunu Celil Küçük
 1994 mezunu Alparslan Gazi Ağca
 1994 mezunu Birol Özöncel
 Ömer Uzun
 Mustafa Taşkın
 Mustafa Çapkın
 Arkadaşlarımızı tebrik ediyor, mutluluklar ve iki cihan saadeti diliyoruz.

TEBRİK

Seyyit Ahmet Işkın'ın oğlu,
 Nevzat Kars'ın kızı,
 Ali Çevik'in oğlu,
 İsmail Güner'in oğlu,
 Recep Seymen'in oğlu olmuştur.
 Anne ve babalarını tebrik eder bebeklere hayırlı uzun ömürler dileriz.

VEFAT - BAŞSAĞLIĞI

Sabahattin Kaplan'ın babası Selahaddin amcamız vefat etmiştir.

Ahmet Emin Fidan'ın kayınbiraderi vefat etmiştir.

Allah'tan rahmet diliyor ve arkadaşlarımıza sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

Vakfımızın her yıl vermekte olduğu öğrenci burslarıyla ilgili olarak, burs fonu oluşturulmuştur. Burs fonuna katkıda bulunmak isteyen arkadaşlarımızın bizimle temas kurmaları rica olunur.

BİLGİ İÇİN

Tel: 0 212 511 32 20 -21 Fax: 0 212 513 88 38



DUYGU HASTANESİ

KÜÇÜKKÖY

Hizmet Birimlerimiz

Acil

- 24 Saat Hizmet
- Ambulans

Laboratuvar

- Hematoloji
- Biokimya
- Mikrobiyoloji
- İmmünoloji

Radyoloji

- Ultrasonografi
- Röntgen
- Bilgisayarlı Tomografi

Diş Sağlığı Birimi

- Diş Hastalıkları
- Ortodonti

Yoğun Bakım Üniteleri

- Yenidoğan
- Erişkin

Anestezi ve Reanimasyon

Dializ

- Endoskopik (Kapalı) Cerrahi
- İnfrared Coagulatör
(Lazerli Hemoroid)

Poliklinik

- İç Hastalıkları
 - Kardiyoloji
 - Diabet
 - Göğüs Hastalıkları ve Allerji
 - İnfeksiyon Hastalıkları
 - Gastroenteroloji
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
- Kadın Hastalıkları ve Doğum
- Genel Cerrahi
 - Çocuk Cerrahisi
- Göz Hastalıkları
- Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
- Üroloji
- Ortopedi ve Travmatoloji
- Beyin Cerrahisi
- Dermatoloji
 - Epilasyon & Cilt Bakımı
- Meme Hastalıkları
- Nöroloji
- Psikiyatri
- Plastik Cerrahi
- Akupunktur

3 Ameliyathane & 2 Doğumhane

Anlaşmalı Sigorta Şirketleri

MEDNET & MEDEX: Doğan Hayat, Işık Sigorta, Batı Sigorta, Ege Sigorta, American Life, Güneş Hayat, Türk Nippon, EGS sigorta, Emek Hayat, Anadolu Hayat



365
GÜN

Cengiz Topel Cad. No: 167 Küçükköy G.Osmanpaşa - İST.
Tel: 0212.649 63 40 (Pbx) Fax: 0212.535 81 07
www.duyguhastanesi.com.tr

24
SAAT

**Yarınlaratacađınız
adımlarda,
hep
yanınızdayız...**

Asya Finans, üretene destek, çalışana kaynak, yatırımcıya öncü... Asya Finans'ın üretim desteđi firmaların ufkunu genişletirken, kar/zarar ortaklığı işletmelere güç veriyor, leasing'i yatırımcıya kazandırıyor. Asya Finans, dış ticaret işlemleri ile şirketleri uluslararası pazarda da yalnız bırakmıyor. Desteđe ihtiyacınız olduğunda Asya Finans hep yanınızda.



ASYA FINANS

www.asyafinans.com.tr