

Siyasal Vakfı

İ.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI VAKFI

B ü l t e n i

Yıl:7 , Sayı:10, Mart 2000

700. Yılında

“Ufukların Efendisi Osmanlılar”

Vakıf’tan Haberler

Orhan Bostan’la röportaj

Osmanlı’dan Günümüze Vakıflar

Dr. Adnan Ertem



ALTIN AVIZE

AYDINLATMA SAN. ve TIC. LTD. ŞTİ.

MERKEZ: ŞİŞLİ, İSKENDER CAD. No. 54/A KARAKÖY, İSTANBUL
TEL: 0212-253 41 74 - 256 23 62 - FAKS: 0212- 250 00 99

ŞUBE: BANKALAR CAD. TUTSAK SOK. No. 31 KARAKÖY, İSTANBUL
TEL: 0212- 254 73 02 - 297 19 13

ŞUBE: BAĞDAT CAD. No.266/3 GÖZTEPE KADIKÖY, İSTANBUL
TEL: 5216- 360 09 32 - 360 19 47

Siyasal Vakfı

Yıl:7, Sayı:10, Mart 2000

Sahibi

Siyasal Vakfı Yönetim Kurulu Adına
FAHRI SOLAK

Genel Yayın Koordinatörü

SEYİT AHMET İŞKİN

Katkıda Bulunanlar

ADNAN ERTEM
AHMET GEÇER
COŞKUN ÇAKIR
ORHAN BOSTAN
OKTAY BAKIRCIOĞLU

Teknik Hazırlık

İlgıtanım/Ahmet Geçer
212 544 82 70

Baskı

EKFORM Matbaacılık/Orhan Bostan
212 674 60 00

Adres

Siyasal Vakfı
Vezneciler Kalenderhane Mh. Darülelhan Sk.
No: 8 Eminönü-İSTANBUL
Tel: 0 212 512 80 21 - 512 80 26
Fax: 0 212 521 25 77
www.siyasalvakfi.org

Muhterem Okuyucularımız,

Bültenimizin 10. Sayısı ile yine sizlerle birlikteyiz. Bu sayımız ile Vakfımızın yeni yerinden sizlere seslenmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bültenimizin bu sayısında vakfımızın sosyal ve kültürel faaliyetlerinin bir dökümünü sizlere sunuyoruz.

Bu sayımızda sayfalarımızın elverdiği ölçüde 700. Kuruluş Yılı nedeniyle Osmanlı ağırlıklı konulara yer vermiş bulunuyoruz. Bu kapsamda, vakıf yönetim kurulu üyemiz Coşkun Çakır'ın "700. Yılında Ufukların Efendisi Osmanlılar" başlıklı makalesi yanında; vakıf mütevelli heyet üyemiz Adnan Ertem'in geçen yıl vakfımızda sunduğu "Osmanlı'da ve Günümüzde Vakıflar" konulu konferansın kaset çözümünü yayınlıyoruz.

Bültenimizin bu sayısında ayrıca, 1984 dönemi meczumumuz Orhan Bostan'la yapılmış bir röportaj yer alıyor. Mensuplarımızla ilgili ulaşabildiğimiz haberlerin yer aldığı Pano sayfalarımız ve Üye tanıtımları bültenimizin bu sayısında yer alan diğer köşelerimizi oluşturuyor.

Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, hayırlara vesile olması dileği ile selamlarımızı sunuyoruz.

VAKIF'TAN HABERLER

VAKFIMIZ YENİ YERİNDE

Nihayet yıllardır süren Şehzade Sıbyan Mektebi tahsis ve onarım süreci tamamlanarak, vakıf merkezimiz yeni yerine taşındı. Bahçe ve çevre düzenlemesine ilişkin devam eden çalışmalarımızın tamamlanmasını müteakip yeni yerimizin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğimiz günü büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekliyoruz.

Bir Mimar Sinan eseri olan Şehzade Sıbyan Mektebi'ne taşınmamız Osmanlı'nın Kuruluşunun 700. yılında gerçekleşmesi hepimiz için ayrı bir anlam ifade etmekte. Bundan sonraki çalışmalarımızı gerçekleştirmeye

mede farklı bir atmosfer sağlayacak merkezimizin tüm camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

Yeni Adresimiz:

Siyasal Vakfı: Vezneciler Kalenderhane Mh.

Darı'l-elhan Sk. No: 8 Eminönü-İSTANBUL

Tel: 0 212 512 80 21 - 512 80 26

GELENEKSEL İFTAR PROGRAMLARIMIZ

Öğrencilik döneminden bugüne geleneksel hale getirdiğimiz iftar programlarımız bu yıl da, üç ayrı iftar programı şeklinde gerçekleştirildi.

Bültenimizin geçen sayısında da duyurduğumuz



gibi sırasıyla; 12 Aralık 1999 tarihinde Ankara İftarı, 15 Aralık 1999 tarihinde Öğrenci İftarı ve 19 Aralık 1999 tarihinde de İstanbul İftarı şeklinde gerçekleştirilen programlarımız geniş katılımı ve oldukça canlı bir atmosfer içerisinde geçti.

Ankara iftarımıza, Ankara da bulunan mensuplarımızın yanı sıra, İstanbul ve çevre illerden yaklaşık yüzü aşkın mensubumuz iştirak etti. İftar vesilesiyle biraraya gelerek hasret giderme imka-



nı bulan mensuplarımız vakıf çalışmalarını hakkında bilgilendirilerek, mensuplarımızla görüş alış-verişinde bulunuldu. İftardan sonra çay sohbeti ile devam eden program, akşam küçük bir şehir turundan sonra İstanbul'dan gelenlerin yola çıkması ile sona erdi.



Öğrenci iftarı Ensar Vakfı Salonunda, yaklaşık 250 öğrenci arkadaşımızın ve geçmiş dönemleri temsilen mezunlarımızın da katılımıyla gerçekleştirildi. İftar yemeğini müte-





akip,vakfımız yönetim kurulu başkanı Fahri Solak'ın ve yine vakfımız eski başkanlarından Zeynel Koç ve Mustafa Delican'ın birer konuşma yaptığı program, öğrenci arkadaşların bağlama eşliğinde söylediği türküler, bir öğrenci arkadaşımızın okuduğu kendi şiiri ve yine bir öğrenci arkadaşımızın okul ve derslere ilişkin kaleme aldığı mektubunu okumasıyla bir hayli canlı geçti. Öğrenci arkadaşlarımızın mezunlarımızla tanışma, onlarla görüş alış-verişinde bulunma imkanı bulduğu iftar programı her geçen yıl daha fazla katılımı gerçekleştirmektedir.

İstanbul iftarımız da yine Ensar Vakfı toplantı salonunda, İstanbul'daki mensuplarımızın yanı sıra, başta Ankara olmak üzere Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen mensuplarımızın geniş katılımıyla gerçekleştirilmiştir.



myla ve canlı bir atmosfer içerisinde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 220 civarında mensubumuzun iştiraki ile yapılan iftar programı Kur'an-ı Kerim okunmasını müteakiben Vakıf Başkanımız Fahri Solak'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Fahri Solak geçen bir yıl içerisinde gerçekleşen vakıf çalışmalarına ilişkin bilgi verdiği konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Bismillahirrahmanirrahim,

Muhterem misafirler, kıymetli arkadaşlar,

Öncelikle davetimize icabet ettiğinizden dolayı bepinize teşekkür ediyorum.

Konuşmamın başında, sizinle sevindirici bir haberi paylaşmak istiyorum. 1994 Yılından beri ilgilendiğimiz, son bir yıldan fazla bir süredir de restorasyonu ile uğraştığımız ve mesaimizin büyük kısmını alan Sıbyan Mektebi inşaatı, büyük oranda tamamlanarak vakfımız taşınmış bulunmaktadır. Böylece bir yandan vakfımız yeni bir mekana kavuşurken, diğer taraftan da bir Sinan eseri olan bu tarihi mekana yeniden hayatıyet kazandırılmış bulunmaktadır. Bu çalışmanın Osmanlı'nın kuruluşunun 700. Yılına tevafuk etmesi de ayrıca güzel bir tecelli olmuştur. Başlangıcından bu aşama-

ya kadar şüphesiz çok sayıda insanın gayretleri ile mümkün olan bu faaliyete emeği geçen bütün dostlarımıza müteşekkirimiz. Yeni mekanımızın vakıf çalışmalarına için bir motivasyon kaynağı olmasını diliyorum.

Vakfımızın faaliyetlerini sizlere yazışmalar yoluyla ve vakıf Bülteni ile duyurmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede, Bültenimizin yayını sürdürmeyi ve imkanlar ölçüsünde daha sık periyotlarla ve daha zengin bir muhteva ile sizlere sunmayı arzuluyoruz. Öğrenci kardeşlerimize verdiğimiz burs miktarını ve sayısını yıldan yıla arttırarak daha fazla öğrenciye katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu sene yetmiş kadar fakültemiz öğrencisine ayda 20 milyon burs ödemesinde bulunmaktayız. Yine öğrencilerimize dönük mesleğe hazırlık seminerleri de devam ediyor. Bunların yanında Konferanslar, Siyasal vakıf ajandası hazırlanması vb. mutad çalışmalar da sürdürülmektedir.

Bilindiği gibi ülkemiz bu sene ağır bir deprem felaketi yaşadı. Bu depremde hayatını kaybedenlere Allah'dan rahmet, geride kalanlara başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Cenab-ı Hak tekrardan ve beterinden hepimizi muhafaza etsin. Vakıf mensubu kardeşlerimizin bu cefakar milletin ümidi olduğunu hep söyledik.



Deprem sonrası süreçte bu bölgede görev üstlenen kardeşlerimizin başarılı çalışmaları, bunun fiilen ispatını sağladı. Bölgeye yaptığımız çeşitli ziyaretlerde bu kardeşlerimizin nasıl bir gayret içinde olduklarını görme imkanı bulduk. Kendilerine zor zamanda üstlendikleri görevlerinde başarılar diliyoruz.

Yeni mekanımızla beraber bir süredir kısmen yapılan dönem toplantılarına ağırlık vermek istiyoruz. Böylece mensuplarımızın daha küçük gruplar halinde bir araya gelmenin pratikliğinden de yararlanarak aralarındaki iletişimi güçlendireceklerine inanıyoruz.

Vakıfla ilgili haberleşmelerde adreslerin güncellenmesi önem taşımaktadır. Bunun için arkadaşlarca sizlere dağıtılan katılım formlarını doldurmanızı istiyoruz. Ayrıca, vakıf faaliyetleri sizlerin katkılarıyla sürdürülmektedir. Vakıf kaynaklarının artması ve düzenli hale gelmesi yeni çalışmalara da imkan tanıyacaktır. Bu çerçevede başlattığımız kredi kartı ile bağış sistemimize imkanlarınız ölçüsünde katılmanızı bekliyoruz.

Sözlerime son verirken vakıf çalışmalarına katkıda bulunan bütün kardeşlerimize tek tek teşekkür ediyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

Programa diğer gönüllü teşekküllerden ve akademik çevrelerden camiamızın tanınmış simaları da iştirak ettiler. İftarımıza katılan misafirlerimizden Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu (Bilim ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı), Akif Emre (Yeni Şafak Gazetesi Yazarı), Mustafa Büyükbacı (Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı) ve Ahmet Tavaslı (Kültür Ocağı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi) birer selamlama konuşması yaptılar.

Daha sonra Vakıflar Başmüfettişi Dr. Adnan Ertem, hazırlanan dialar eşliğinde Şehzade Sıbyan Mektebinin restorasyon öncesi durumu, restorasyon safhaları ve bugünkü durumuna ilişkin mensuplarımıza bilgi verdi. Dia gösterisinin hazırlanmasında ve sunulmasında katkılarından dolayı Seyid Ahmet Işkın ve Hüseyin Belibağlı'ya teşekkür ediyoruz.

Program dia gösterimini müteakiben dilek ve temenniler bölümüyle devam etti. Burada da söz alan mensuplarımız vakıf çalışmalarına ilişkin dilek ve temennilerini dile getirdiler.

Programın kapanışını müteakiben gecenin ilerle-

yen saatlerine kadar sürecek çay sohbeti için topluca Şehzade Sıbyan Mektebine geçildi.

SIYASAL VAKFI WEB SİTESİ AÇILDI

(www.siyasalvakfi.org)

Vakıf çalışmalarını duyurmak ve mensuplarımız arasında interaktif iletişime imkan sağlamak amacıyla hazırladığımız Siyasal Vakfı web sitesi mensuplarımızın kullanımına sunuldu.

Vakfımızın web sitesinde vakıf ve vakıf faaliyetlerine ilişkin bilgiler yanında, fakültemiz hakkında bilgi, Vakıf Bültenimiz, vakıfta sunulan ve daha sonra Bültekte yayınlanan Konferans ve Röportaj metinleri, geniş bir web adresleri linki ve mensuplarımızın temin edebildiğimiz mail adresleri listesi yer alıyor.

Zaman içerisinde daha da gelişeceğine ve zenginleşebileceğine inandığımız Vakfımızın web sitesine ilişkin görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Bu sitenin hazırlanması ve yayınlanmasına katkıda bulunan bütün dostlarımıza ve özellikle 1995 dönemi mezunumuz Ali Polat, 1986 dönemi mezunumuz Hasan Ersözlü ve İsmail Gerçek'e şükranlarımızı sunarız.

BAYRAMLAŞMA

Bayramlar münasebeti ile Siyasal Vakfı Bayramlaşma programlarımız Ramazan bayramında bayramın 3. günü, 10 Ocak 2000 tarihinde, Kurban Bayramında ise 18 Mart 2000 tarihinde Şehzade Sıbyan Mektebinde gerçekleştirildi. O tarihlerde İstanbul'da bulunan mensuplarımız bu vesile ile vakıf merkezimizde bayramlaşma imkanı buldular.

2000 YILI SIYASAL VAKFI AJANDASI

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Siyasal Vakfı ajandası hazırlanmış bulunmaktadır. Kullanım kolaylığı sebebiyle cep ajandası şeklinde hazırladığımız bu yılki ajandamızda yine mensuplarımızın meslek, adres ve telefonlarını içeren bir fihrist yer almaktadır. Vakfımızın 2000 yılı cep ajandası ve fihristi 5.000.000 TL'lik bağış karşılığı vakfımızdan istenebilir.



MEZUNLAR DERNEĞİNDEN VAKFIMIZA ZİYARET

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinden oluşan bir heyet 15 Şubat 2000 tarihinde Vakıf merkezimizi ziyaret ettiler.

8 Mart 2000 tarihinde de Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet İ.Ü. SBF Derneği'ne iade-i ziyarette bulundu. Sıcak bir atmosfer içerisinde gerçekleşen ziyaretlerde, Vakıf ve Dernek çalışmalarına ilişkin karşılıklı bilgi alış verişinde bulunularak, fakültemiz mezun ve öğrencilerine yönelik olarak yapılabilecek faaliyetler değerlendirildi.

KREDİ KARTI İLE BAĞIŞ SİSTEMİ

Geçen yıl başlattığımız kredi kartı ile bağış sistemi bir çok mensubumuzun destekleri ile sürmektedir.

Daha önce vakfımıza katkıda bulunan mensuplarımızın bu katkıları, ulaştırılma aşamasında gecikme ve kesintiler gibi çeşitli olumsuzluklara maruz kalmakta idi. Kredi kartı ile bağış sistemimiz ile bu tür olumsuz-

luklar giderilmiş ve mensuplarımızın yaptıkları katkıları daha düzenli bir hale gelmiştir. Daha çok katılımı daha verimli hale geleceğine inandığımız bu sisteme desteklerinizin devamını bekliyoruz. Bu amaçla bültenimizde yer alan bilgi formunu doldurup göndermeniz bu sistemin daha verimli bir şekilde devam etmesini sağlayacaktır. Mensuplarımızın bu konudaki ilgi ve destekleri için şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz.

MESLEĞE HAZIRLIK SEMİNERLERİ

Fakültemiz öğrencilerine yönelik olarak her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz mesleğe hazırlık seminerleri bu yıl da 1 Nisan- 7 Mayıs 2000 tarihleri arasında yapılacaktır. 6 hafta sürecek bu seminerlerde İktisat, Muhasebe ve Maliye konularında teorik bilgiler yanında çeşitli mesleklere ilişkin tanıtıcı bilgiler de verilecektir.

Vakfımız mensubu çeşitli meslek grubundan arkadaşlarımızın vereceği seminerlerin genç kardeşlerimizin meslek seçimi ve sınavlarda başarılı olmalarında katkısının büyük olacağını umuyoruz.

700. YILINDA 'UFUKLARIN EFENDİSİ': OSMANLILAR

Dr. Coşkun Çakır**

İnsanoğlu kadim zamanlardan beri geçmişini anlamak ve açıklamak uğraşısı içinde olmuştur. Bununla yaşanan anı temellendirmek ve yönelinen geleceği şekillendirmek istemiştir. Böylelikle bir anlamı da 'zamanı bildirmek' olan tarihle tanışmıştır. Tarih önemlidir, çünkü toplum bilimlerinin anasıdır. Tarihin önemi özel bir bilgi olmasından ya da geçmişe duyulan özlemden değil, sorunlarımızı doğru anlamamıza ve ortaya koymamıza imkan veren bir şuur kazandırmasından kaynaklanmaktadır.

Tarih aynı zamanda bir birikimdir. Bu birikim sorunlarımızın olduğu gibi gücümüz ve imkanlarımızın da sınırlarını tayin eder. Tarihi doğru anlamlandırmak onun hikaye mi, ibret mi olduğu sorusunu doğru cevaplamakla doğrudan ilgilidir. Soru doğru cevaplandırıldığı zaman tarih bugün ve gelecek için emsalsiz bir öğretici olur. Aksi takdirde tarih bir bilgi ve belge birikiminden öteye gidemez.

Tarih içinde milletlerin serencamı canlı varlıkların-

kiyle aynılık göstermiştir. Doğarlar, büyürler, olgunlaşırlar ve ölürler. İnsanlık tarihinin şahitlik ettiği bir çok devlet ve millet vardır ki tarihin tozlu sayfaları arasına gömülmüştür. Ancak büyük medeniyetler kurabilen milletler halen tarih sahnesinin başoyuncularıdır. Tarihin tanıklık ettiği devletlerden biri de Osmanlı Devleti olmuştur.

Osmanlılar üç kıtanın kesiştiği topraklar üzerinde al-

tı yüz yılı aşkın bir süre yaşamış ve bu topraklar üzerinde bir "Osmanlı Medeniyeti" inşa etmişlerdir. Bu medeniyetin neş ü nema bulduğu topraklar aslında tarihin kadim medeniyetlerinin de üzerinde doğup yükseldiği yerler

olmuştur. Gerçekten Eski Yunan, Roma, Mezopotamya ve diğer eski Anadolu medeniyetleri bu coğrafyada neşet etmiş ve yayılmışlardır.

Osmanlı medeniyetinin özgün ya da sentez oluşu hususu tartışmalı bir meseledir. Bununla birlikte bu soruya verilecek her iki cevap da Osmanlı'yı açıklamak ve anlamak bakımından manidardır.

Tarihin önemi özel bir bilgi olmasından ya da geçmişe duyulan özlemden değil, sorunlarımızı doğru anlamamıza ve ortaya koymamıza imkan veren bir şuur kazandırmasından kaynaklanmaktadır.

* Bu başlık 1999 yılında Sabah Yayınları'na yayınlanan "Ufukların Efendisi Osmanlılar" isimli kitabın yazarı Jason Goodwin'den ödünç alınmıştır.

** Coşkun Çakır Fakültemiz 1987 mezunu olup halen İ.U. İktisat Fakültesi öğretim üyesidir.

Osmanlı medeniyeti bir sentez medeniyettir. Gerçekten bu medeniyet üçlü bir sacayak üzerinde kurulmuş ve gelişmiştir. Bu ayaklardan birincisi, Osmanlı'yı kurun temel unsur olarak Türklerdir. Türkler geldikleri Asya derinliklerinden önemli bir kültür birikimini de beraberinde getirmişlerdir. İkincisi, Türk tarihinde bir dönüm noktası teşkil eden İslamiyettir. Türklerin İslamiyeti seçmesiyle birlikte adeta bir İslam tarihi-Türk tarihi aynılığı sözkonusu olmuştur. Üçüncüsü ise devletin üzerinde kurulduğu toprakların eski sahibi olan Bizanslılardır. Türkler, bunlar yabancıdır-kâfirdir diyerek bir dışlama yoluna gitmek yerine, daha rasyonel bir yaklaşım içerisinde Bizans'ın kayda değer esas ve usullerini içselleştirerek benimsemesini bilmişlerdir. Netice itibarıyla söylemek gerekirse; Osmanlı medeniyeti bu üç büyük medeniyetin karşılıklı etkileşim süreci içinde oluştuğu sentez bir medeniyet olarak tarihteki yerini almıştır.

Fakat aynı zamanda Osmanlı medeniyeti özgün bir medeniyettir. Zira Osmanlılar yukarıda zikredilen üç büyük medeniyetin etkisi altında gelişmiş olmakla beraber bu üç medeniyeti bir potada eriterek kendine mahsus özellikleri olan yeni, dolayısıyla özgün bir medeniyet kurmasını başarmışlardır. Belki de 600 küsur yıllık uzun bir ömrün gizleri bu özgünlükte yatmaktadır.

Osmanlı medeniyetinin oluşmasında rol alanlar sadece Türkler de değildir. Araplar, Yahudiler, Ermeniler, Rumlar, Yunanlılar, Bulgarlar, Sırlar, Arnavutlar, Boşnaklar, Romenler, Macarlar vd. milletlerin de bu medeniyetin oluşmasındaki payı büyüktür. Yine Müslümanlar dışında Hristiyanların, Yahudilerin, Mecusilerin vd. dinlerin de bu medeniyetin şekillenmesinde katkıları büyük olmuştur.

Osmanlı medeniyetinin önemli birer parçası durumunda olan Osmanlı şehirleri hem tarihteki büyük devletlere başkentlik etmiş, hem de önemli dinlerin merkezi olmuşlardır. İstanbul, Kudüs, Bağdat, Şam, Mekte-

Medine bunların belli başlılarıdır. Bu şehirler bugün bile dünya tarihindeki önemlerini büyük ölçüde muhafaza etmektedirler.

Son zamanlarda Osmanlı Devleti birçok yönden yabancıların ilgi alanına girmiştir. Üstelik bu ilginin kaynağını siyasi ve ideolojik değil, bilimsel kaygılar almaya başlamıştır. Aslında yapılmak istenen Osmanlı başarısının sırrının keşfedilmek istenmesidir. Başta Amerika,

Avrupa ülkeleri ve giderek Japonya olmak üzere bir çok ülkede Osmanlı araştırmalarına yoğun bir ilgi başlamıştır ki bu da yukarıda iddia ettiğimiz hususun en önemli kanıtıdır.

Osmanlı Devleti'nin yaşadığı asırlardaki muhteşem durumu dağıldıktan sonra da kendini göstermiş-

ti. Osmanlı toprakları üzerinde otuz civarında devlet kurulmuştur ki bu devletlerin tarihini Osmanlıyı gözardı ederek yazmak mümkün değildir. Yaşayan büyük Osmanlı tarihçisi bu hususu bir röportajında şöyle tasvir etmiştir: "Osmanlı çalışmalarıyla Bizans'ın son iki yüz yıllık, Balkan tarihinin Osmanlı egemenliğindeki altı yüzyıllık ve Orta-Doğu tarihinin yine Osmanlı egemenliğindeki beş yüzyıllık tarihleri daha derinlemesine anlaşılacaktır. Osmanlı arşivleri olmadan Arap dünyasının son dört yüzyıllık tarihi, hatta yirminci yüzyıl tarihi dahi yazılamaz. Osmanlı arşivleri olmadan mesela Suudiler'in Arabistan'da yükselmesini anlayamazsınız. Tuna'dan Hint Okyanusu'na kadar uzanan coğrafyanın tarihi ancak Osmanlı çalışmalarıyla anlaşılabilir".

1999 yılının bitmesiyle birlikte aynı zamanda bir yüzyıl ve bir binyıl da bitmiş oldu. Geride bıraktığımız bu üç zaman dilimi de Osmanlı Devleti için ayrı ayrı anlam taşımaktaydı. Biten yıl Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 700. yılına denk düşmekteydi. Biten yüzyıl Osmanlı Devleti'nin kendi içinde yıkıldığı, bin yıl ise kurulduğu bir zaman kesiti olması itibarıyla oldukça manidardır.

Son zamanlarda Osmanlı Devleti birçok yönden yabancıların ilgi alanına girmiştir. Üstelik bu ilginin kaynağını siyasi ve ideolojik değil, bilimsel kaygılar almaya başlamıştır. Aslında yapılmak istenen Osmanlı başarısının sırrının keşfedilmek istenmesidir.

Kültür bakanlığı tarafından 1999 Yılı resmen Osmanlı Yılı olarak ilan edildi. Yani Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 700. yılı. Bu çerçevede yurt içinde ve yurt dışında bir takım kutlama faaliyetleri gerçekleştirildi, halen de bazı etkinliklerin sürdüğü gözlenmektedir. Kongreler yapıldı, sempozyumlar düzenlendi, sergiler açıldı, fuarlar düzenlendi... Ayrıca bir çok yayınevi yayınları arasında Osmanlı ile ilgili kitaplara ağırlık verdi. Bir çok dergi Osmanlı özel sayıları çıkardı. Bir çok akademik ve bilimsel faaliyetin dışında, bilimsel olmayan, popüler programlar da düzenlendi. Hatta şehirler ve kasabalar bile bu çerçevede kendilerince bir şeyler yapmaya çalıştılar.

Kuşkusuz bu faaliyetlerin başında 4-8 Ekim 1999 tarihleri arasında Ankara'da yapılan XIII. Türk Tarih Kongresi gelmektedir. Gerçekten 320 bilim adamının katıldığı bu önemli

toplantı bu zamana kadar Osmanlı ile ilgili olarak yapılan çalışmaların bir değerlendirmesini yapmak ve bir bilançosunu çıkarmak amacına dönük olarak bir program dizayn etmiştir. Çalışmaların üç ana bölümde değerlendirildiği kongrede, birinci bölüm çeşitli ülkelerde yapılan Osmanlı çalışmalarının envanterini sunmaya yöneliktir. İkinci bölümde Osmanlı tarihçiliği ve medeniyeti ele alınmıştır. Üçüncü bölüm ise Osmanlı devletinin siyasal, sosyal ve ekonomik olarak tahlil edilmesini hedeflemiştir.

Bir başka bilimsel faaliyet ise sahibi bulunduğu Yeni Türkiye Yayınları bünyesinde Osmanlı ile ilgili olarak bu güne kadarki en kapsamlı çalışmayı gerçekleştiren Hasan Celal Güzel ve ekibinin faaliyeti olmuştur. Burada 138'i Türkiye dışından, 672'si Türkiye'den olmak üzere 810 makalenin yer aldığı 12 cildi Türkçe ve 4 cildi İngilizce olan bir eserin hem yerli ve yabancı ilim camiasına, hem de halkımıza kazandırılması ne kadar önemliyse, bu eserin ortaya çıkmasında olağanüstü bir emek ve özveri ile çalışan, cezaevine gireceği güne kadar çalışmalarını sekteye uğratmayan ve eserinin yayınlanmış halini göremeden demir parmaklıkların arkasındaki ye-

rini almak durumunda kalan Hasan Celal Güzel'in durumu da o kadar manidardır.

Benzerleri arasında öne çıkan periyodikler ise Divan (2 sayı; 6 ve 7), Türkiye Günlüğü, İslami Araştırmalar (2 sayı; 12/1 ve 12/2), Akademik Araştırmalar, Cogito, Kitaplık, Düşünen Siyaset, Altınoluk, Tarih ve Toplum, Çerçeve, İktisat Dergisi, Toplum ve Bilim vs. dergiler olmuştur. Yazılı alanda cereyan eden bu kabil faaliyetlerin yanında görsel yayınlarda da konuya eğilinmiştir. Paneller, forumlar, açık oturumlar ve belgeseller hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Bunlar arasında Osmanlı coğrafyasını hatırlatması bakımından Kanal-7'de yayın-

lanan ve Akif Emre'nin hazırladığı "Osmanlı Şehirleri" dikkat çekmiştir. Bayraklar, flamalar, rozetler, bantlar vs. malzemeler ise işin ticarî ve magazin tarafını oluşturmuştur.

Sözlerimize 20.

yüzyılın büyük tarihçisi Braudel'in bir tesbitini değerlendirerek son verelim. Tarih üstadı kimlik sorununu, "geçmiş ile bugün arasında bir uyum sağlamak" olarak tanımlamıştır. Bizler, bu toprakların insanları olarak bugün bir kriz içindeyiz ve bu kriz karşımıza bir kimlik krizi, bir kültür krizi olarak çıkmaktadır. Bizler hangi medeniyete mensup olduğumuzu halen belirlemiş değiliz. Geriye dönüp geçmişimizle hesaplaşmak istediğimizde ise araya tarihimizle olan ürkütücü kopukluk girmektedir. İşte sözünü ettiğimiz kimlik sorununun kaynağını bu kopukluk oluşturmaktadır. Yapmamız gereken tarihimizle temas sağlamak olmalıdır. Bu temas tarihimizi sorgulayarak, hatta bazen onunla kavga ederek yapmalıyız. Çünkü bu bile bir milletin tarihinin belli bir dönemini yok saymasından daha iyidir. Kimbilir, böyle yaparsak, belki de J. Goodwin'in deyişiyle yeniden "Ufukların Efendisi" olabiliriz.

Biz istesek de, istemesek de mirasımız olan Osmanlı hem sorunlarımızın, hem de gücümüzün kaynağı olmaya devam ediyor. Öyleyse Osmanlı'yı okumak ve öğrenmek ihtiyacımız da devam edecektir.

Yapmamız gereken tarihimizle temas sağlamak olmalıdır. Bu temas tarihimizi sorgulayarak, hatta bazen onunla kavga ederek yapmalıyız. Çünkü bu bile bir milletin tarihinin belli bir dönemini yok saymasından daha iyidir.

ORHAN BOSTAN'LA RÖPORTAJ

Röportaj: Oktay Bakırcıoğlu

- Orhan Bostan'ı biraz daha yakından tanıyabilir miyiz?

- Karadenizli bir anne-babanın ortanca çocuğu olarak Balıkesir'in Manyas İlçesinde dünyaya geldim. İlk, Orta ve Lise tahsilimi Manyas İlçesinde yaptım. 1977 yılında Balıkesir Eğitim Fakültesi'ne

girdim. Burayı bitirdikten sonra Siyasal'a 1980 yılında başladım ve nihayet 1984 yılında Siyasal'ı bitirdim. Okul bitimiyle askerlik arasında bir yıl özel sektörde çalıştım ve askerlik bitimiyle birlikte kendi işimi kurdum ve hala devam ediyorum.

- Niçin meslek hayatınızda kamu sektörü yerine özel sektörü tercih ettiniz? Zira SBF denilince akla kamu bürokrasisine üst düzey bürokrat yetiştiren bir kurum geliyor. Yani idealiniz işadamlı olmak mıydı?

-Esasen işadamlı olmayı düşünmüyordum. Çoğu arkadaş gibi bende kamu bürokrasisinde yönetici olmayı planlıyordum. Fakat okulun son yılları kitap, dergi gibi şeylerle ilgileniyordum. Dolayısıyla Çağaloğlu piyasasıyla tabiatı icabı haşır neşir oluyorduk ve tabii bir de dönemselsel olarak liberal politikaların başlangıç yılları idi. Türkiye'de çoğu insan gibi bende Turgut Özal'dan ve uygulamalarından etkilendim ve kendimin de iş yapabileceğini düşündüm.



- Mezuniyet sonrasında bir iş sıkıntısı çektiniz mi?

- Mezuniyet sonrasında iş sıkıntısından öte ne yapacağım benim için daha önemli bir sorundu. Kamuda çalışmak, özel sektörde yönetici olmak ya da kendi işimizi kurmak. Onun için genç arkadaşlara önerim kesinlikle tercihlerini okulun

ilk yıllarında yapsınlar ve önelindeki yılları bu tercihlerine göre dizayn etsinler. Bir dil mutlaka ve hatta ikinci bir dil öğrensinler. Çünkü her üç tercih içinde bu şart.

- Kendi işinizi yapmaya başladığınızda karşılaştığınız güçlükler nelerdi? Maddi manevi olarak ne tür engellerle karşılaştınız?

- Tabii işe ilk başladığım yıllar üretim faaliyetinden çok esnaf gibi veya esnaflık yönü ağır basan bir işletme şekliydi. Sermaye birikimi yok, iş çevresi kısıtlı. Sıfırdan başlıyorsunuz yani aileden kalma bir iş çevresi yok. Ticari geçmişiniz yok, ticaretle ilginiz de yok. Standart anlamında ticareti de bilmeyorsunuz. Fakat okullu olmanın çok avantajlarını gördüm diyebilirim. Özellikle yıllar geçtikçe okullu olmak, okul arkadaşlarının (özelde ve kamuda) kariyerleri arttıkça dışsal faydaları da bizim lehimize arttı. Ülkemizde sosyal çevre iş yapmak anlamında bence başat etkenlerden biridir. Genç arkadaşlara önerim sosyal çevrelerini dikkatli oluşturmalarıdır.

- Peki iş hayatınızda inanan insan olmak ve işadını olmak bir çelişki içeriyor mu? Bunu şunun için soruyorum: Günümüzde işlerimizi bir iş ve ticaret ahlakı çerçevesi içinde belli değerleri koruyarak yürütmek mümkün mü?

- Evet, iş hayatımızda inandığımız değerlerle iş yapma konusunda çeşitli sorunlarla karşılaşyoruz. Yaptığımız iş üretim, 20-25 personel istihdam ediyoruz. Gelen ödemeler ayın ortasında ama maaş ay başında ödeniyor. Kısa süreli likit sorunu ile karşılaşılıyorsunuz. Ya kısa süreli fon kullanacaksınız, karşınıza faiz belası çıkması gibi veya ekonominin daralması süreçlerinde -ki ülkemizde çok sık oluyor- işçi çıkartmak durumunda kalmak çok büyük bir sıkıntı. Allah'a şükür böyle bir şeyle karşılaşmadım. Fakat belli hassasiyetleri koruyarak iş yapılamaz anlamına gelmez bütün söylediklerim.

- Özellikle bir şey sormak istiyorum: Özel sektörde çalışan ya da çalışacak biri için SBF'de okunan formasyon bir avantaj mı, yoka dezavantaj mı sağlıyor, yani SBF mezunu olmak sizi nasıl etkiledi?

- Tabii ki avantaj, hem de çok büyük bir avantaj. Şöyle ki; Toplumumuzda okuyana teveccüh var, gerekli saygıyı her yerde gösteriyorlar. Okulumuzda bizim dönemimizde eğitim kalitesi gerçekten düzeyliydi. İş yaptığımız kesimlerde filan sayılan bir insan olmak ta gerek ticari, gerek sanayi anlamında tüm avantajları beraberinde getiriyor. Özellikle okulumuz geniş bir literatür sunuyor. Siyaset, ekonomi, hukuk ve biraz da tarih. Malum ülkemizde herhangi bir yerde on dakika sohbet etseniz bu konulara değinmemek imkansız. Dolayısıyla insanlarla diyalogda bir avantaj yakalılıyorsunuz, iyi bir sosyal çevre kalitesi, iş zenginliğini de beraberinde getiriyor.

- Orhan Bey, mezun olan ya da mezun olacak arkadaşlara neler tavsiye edersiniz? Özellikle özel sektör bakımından ne tür önerileriniz olabilir?

- Arkadaşlara önerilerim, tabii ki kamuda çalış-

madığım için o anlamda tavsiyelerim olmayacak, özel sektörde dikkat edilecek hususların başında, ama en başında kredi itibarı geliyor. Kesinlikle vermiş oldukları ödeme araçlarını ne pahasına olursa olsun ödesinler. Kredibilite, mal varlığından daha önemli bir unsurdur. Yine önemli bir unsur da sözlerinin arkalarında durmaları ve çok çalışmak ve fazla hırsa kapılmamak. Hırs insanın aklının önüne geçmemeli. Hırs yersiz risk almasını beraberinde getirir, dolayısıyla da çok tehlikelidir. Bir diğer dikkat edilecek husus da zorda olan sektör arkadaşlarına yardımcı olmak. Düşüne bir tekmede sen at mantığı yanlış bir argümandır ve asla yapılmaması

gereken bir davranış şeklidir. Şayet varsa sektör örgütlenmesinin içerisinde mutlaka olmaya çalışmakta önemli bir unsurdur.

- Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

- Okulda

okuyan öğrenci arkadaşlarımız çok iyi bir kurumda eğitim gördüklerinin bilincinde olmalılar. Mezun olan arkadaşlarımız da yine çok kaliteli bir müesseseden mezun olduklarını unutmamalılar. Belki mezuniyetinizi müteakiben işe girme konusunda sıkıntılarınız olabilir ama kesinlikle bunu dert etmeyin. Şunu bilin ki eninde sonunda iyi bir iş hayatına ulaşacaksınız demektir. Çünkü sizin formasyonunuz, eğitim gördüğünüz mekanın atmosferi size katkı. Bu bir şekilde açığa çıkartılacaktır. Emin olun ve kendinize güvenin. Bir de öğrenci arkadaşlar mutlaka okulla olan ilişkilerini önemsemeliler. Bu bağlamda okuldaki faaliyetlere katılmalı, hocalarla, öğrencilerle, personelle iyi ilişkiler kurmalılar. Bu çerçevede söyleyeyim, temsil kurumlarımızı ciddiye alın. İşte Siyasal Vakfı ortada. Bunun büyük bir imkan olduğunu düşünüyorum.

- Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.

- Ben teşekkür ederim. Bu vesileyle mezun ve mensuplarımızın bayramlarını kutlar, yaşamlarında başarılar dilerim.

özel sektörde dikkat edilecek hususların başında, ama en başında kredi itibarı geliyor. Kesinlikle vermiş oldukları ödeme araçlarını ne pahasına olursa olsun ödesinler. Kredibilite, mal varlığından daha önemli bir unsurdur. Yine önemli bir unsur da sözlerinin arkalarında durmaları ve çok çalışmak ve fazla hırsa kapılmamak. Hırs insanın aklının önüne geçmemeli.

Osmanlı'da ve Günümüzde Vakıf Müessesesi

Dr. Adnan Ertem

Adnan Ertem arkadaşlarımız bize tarihte ve günümüzde vakıf müessesesi ile ilgili olarak bilgi verecek.

Adnan Ertem'le ilgili kısa bir özgeçmiş vermek istiyorum. Adnan Ertem 1965 yılında Mercan/Erzincan'da doğdu. İlköğrenimini Mercan'da, ortaöğrenimini Erzurum'da tamamladı. 1983 yılında girmiş olduğu İ.Ü.S.B.F Kamu Yönetimi Bölümü'nü 1987 yılında bitirdi. 1988 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünde müfettiş olarak göreve başladı. Halen aynı kurumda çalışmaya devam etmektedir. Fakat akademik çalışmalarına ara vermedi. 1987 yılında S.B. Fakültesi'nde Siyaset Bilimi Kürsüsü'nde yüksek lisansa başladı. "Cumhuriyetin ilk yıllarında Vakıflar" isimli teziyle 1990 yılında master derecesi aldı. Aynı yıl yine İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde bu sefer benzer bir bilim dalında "Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme" dalında doktora başladı. 1998 yılında "Osmanlıda Ve Cumhuriyet Döneminde Sosyal Bütünlüğe Açısından Vakıflar" konulu tezle doktorasını tamamladı. Kısaca söylemek gerekirse hem mesleki hayatını hem de akademik hayatını devam ettirmektedir.



Vakıf, Bilhassa Osmanlı döneminde ağırlık kazanan bir müessesedir. Doktora çalışmamı sosyoloji alanında yapmam nedeniyle biraz sosyal boyutunu vakıfların vermeye çalışacağım. Ömer Hilmi Efendi Ahkam'ül Evkafında 1.

maddede Vakıfı tanımlarken "Menfaati İbadulaha ait olur Veçhile bir aynın özel mülkiyetten çıkarılarak Allah'ın mülkü hükmüne girmesi, temlik ve temellükünden men edilmesi" olarak tanımlar. Yani menfaati insanlara olacak, özel mülkiyetten çıkacak. Kamu mülkiyetine geçecek ve temlikinden ve temellükünden yani satılmasından ve satın alınmasından men edilecektir.

Şimdi bu tanımlama Osmanlı'nın dönemine mahsus ve o dönemin uygulamalarını göstermesi açısından önemlidir. Vakıf böyle olmak zorundadır. Siz bu tanımlamayı ele aldıktan sonra hukuki çerçevesini buna paralel olabilecek bir şe-

kilde izah edebilirsiniz. Ben biraz geriye doğru gidip vakfın menşei ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Neden kaynaklanıyor? Yani eski medeniyetlerde, eski kültürlerde vakıf var mı? Veyahut vakıf benzeri müesseseler var mı? Mezopotamya'da da, İslam öncesi Eski Arap toplumlarında, Mısır'da, Bizans'ta, Yunan'da Vakfa benzer müesseseler vardır. Eski Araplarda Kabe'nin adı üstünde Beytullah "Allah'ın Evi" olması yani artık mülkiyet tamamen Allah'a ait olduğu için başbaşa özel bir hükmü şahsiyettir. Bu nedenle Kabe'ye ilk vakıf örneği olarak bakılır. Günümüz veya Osmanlı dönemi vakıf anlayışının daha çok Bizans'takine yakın bir özellik arzettiği söylenir. Fakat bizdeki araştırmacılar, muhafazakar düşünceli araştırmacılar vakfın daha çok Kur'an'dan kaynaklandığını, hadisten kaynaklandığını yani İslam Hukuku'nun dört ana unsurundan kaynaklandığını söylerler. Bütün bizim araştırmacılar da böyle bir görüş vardır, kesinlikle Kur'an'dan kaynaklandığı yönünde görüş vardır. Ben biraz onlardan ayrılacağım. Ayrılmamın sebebi de şu: Kur'an'da daha çok Sadaka-i Cariye olarak kavram geçmekte. Keza sünnette de yani Hadis'te de Vakıf, kavram olarak geçmemektedir. Bunun yerine "Habs" geçmektedir. Şimdi böyle olduğu halde araştırmacıların Vakfı Kur'an'a veya Hadis'e dayandırmalarına ben burada açıkçası karşı çıkıyorum. Yani menşei olarak, onlardan faydalanmadı gibi bir şey söylemiyorum. Ama menşei olarak vakıf Kur'an'da vardır, sünnette vardır demek bana biraz uygun görüş olarak gelmiyor. Sebebine gelince: Sadaka-i Cariye anlamında sürekli yardım müessesesini vakıf olarak değerlendirip, diğerlerini vakıf benzeri oluşumlar olarak ele almanın bilimsel olmayacağını düşünüyorum. Çünkü yardımlaşma güdüsü insan fıtratında vardır. Bu nedenle bütün dinler fakirlere, düşkünlere yardım etmeyi teşvik ederler. Bu teşvik Kur'an'da sadaka-i cariye olarak geçmiştir. Hukuki statüsü daha sonraları belirlenmiştir. Hukuki statüsünün belirlenmesinde ise Bizansın tesiri daha fazladır. Kısaca özetlemek gerekirse sadaka-i cariye de vakıf benzeri bir oluşumdur. O zaman ben daha

çok Kur'an'ın veya Eski Yunan'da, Bizans'ta, Eski Türkler'deki uygulamaların vakfın gelişmesine, inkişafına neden olan özellikler arzettiğini iddia ediyorum. Yani direkt Kur'an'dan kaynaklanan bir müessese değil, aynı zamanda diğer medeniyetlerdeki oluşumlardan da faydalandığı iddiasındayım. Bütün ilahi dinlerde yer alan yardımlaşma tavsiyelerinin o dinlerin geçerli olduğu yerlerdeki uygulamalarını nasıl ki vakıf olarak değerlendirmeyip, vakıf benzeri oluşumlar olarak ele alıyorsak, Kur'an'ın yardımlaşma tavsiyelerinin, infak, hibe, i'tam, maun gibi, tamamının da vakıf benzeri oluşumlar olarak değerlendirilmesinin daha objektif olacağı kanısındayım. Çünkü vakıf Kur'an'da geçen yardımlaşma tavsiyelerinden yapı olarak ayrılır. Sadaka vakfa göre daha geneldir. Tekrar ifade etmek gerekirse Gerek hukuki, gerek sosyal açıdan günümüz vakıf müessesesi ile çok benzerlikler arzeden Bizans uygulamasını vakıf benzeri kurumlardan sayıp sadaka-i cariye vakıf olarak kabul etmek kanaatimce doğru değildir.

Vakıf muamelesinin oluşabilmesi için 'olmazsa olmaz' beş şarttan bahsedebiliriz. Bunlardan biri irade beyanıdır. Yani kişi kendi özel mülkiyetinden, kendi rızasıyla, kendi iradesiyle vakfetme irade beyanında bulunmalıdır. Bu geçmişte vakıf senetleri vasıtasıyla, vakfiyelerle yerine getiriliyordu. Günümüzde de bu şekil şartı hala geçerliliğini devam ettirmektedir. Daha sonra tescil aşaması gelmektedir. Ki bu mahkeme sürecidir. İkinci şart süreklilik şartı. Vakfetme işlemi sürekli olmalıdır. Hukuki tanımla, yani ben işte malımı 10 seneliğine Vakfettim olmaz. Osmanlı Hukuku'ndaki tatbikatında süreklilik olması gerekiyor. Yani kalkıp da 10 senelik, 20 senelik vakfetme muamelesi olmaz. Ama şu da denilebilir. Hiçbir vakıfta bir vakfetme muamelesi de sonsuza kadar, ilanihayet devam edecek durumda değildir. Doğru. Fakat niyet önemlidir. Vakfetme muamelesinde bulunurken sürekliliği murat etmeleri gerekir. Üçüncüsü vakıf muamelesinin bağlayıcılığı. Yani vakfetme muamelesinden geriye dönülemez. Zaten bağlayıcılık, hukuki tanımlamayla ele alırsak, iki ta-

raflı muamelelerde taraflardan herhangi birisinin bu akitten vazgeçmesini, tek taraflı muamele, yani vakıf kurma tek taraflı muameledir, tek taraflı muamelelerde ise akdi ortaya koyan tarafın bu işten vazgeçmesi, geri dönmesidir. Vakıflarda böyle bir şey yok. Yani bir insan vakfetme muamelesinde, iradesinde bulunduğu takdirde geriye dönüşü yoktur. O kişi ben vakıftan vazgeçtim dese bile vazgeçemiyor. Dördüncüsü tüzel kişilik. Vakıfta tüzel kişilik esastır. Yani vakıf tek başına haklara sahip olabilmeli ve borç altına girebilmelidir. Bir başka özellik ise vakıf malların satılmamasıdır. Tabi her ne kadar bu özellik Osmanlı'nın son döneminde ihlal edilmişse de, esas olan satılmamasıdır. İfade ettiğimiz bu özelliklerin bir vakıfta mutlaka bulunması gerekir. Bu özelliklerden herhangi birisinin yokluğu, vakfın oluşumuna engeldir.

Şimdi bu özellikleri ele alarak bir değerlendirmede bulunalım. Yorumlarını Kur'an'dan ve hadisten yaptığı konusunda şüphemiz olmayan İmam Azam, vakfın özelliklerini açıklarken vakıftan geri dönülebileceğini ve vakfedilen malın mülkiyetinin vakfedende kalabileceğini belirtmektedir. Oysa böyle bir durum vakfı, vakıf olmaktan çıkarır. Aslında İmam Azam sadaka-i cariye yorumlamıştır. Vakıf ise bundan çok farklıdır. Bu nedenle sadaka-i cariye vakıf benzeri bir müessesedir, diğer infak, hibe gibi.

Vakıfların Osmanlı dönemindeki sosyal hayattaki yerini Esat Arsebük hocanın çok güzel bir tanımıyla size aynen aktarmak istiyorum. Esat Arsebük hoca, Osmanlı İmparatorluğu devrinde pek büyük bir inkişafa mazhar olan vakıflar sayesinde bir adam vakıf bir yerde doğar, va-

kıf beşikte uyur, vakıf mallardan yer ve içer, vakıf kitaplardan okur, vakıf bir medresede hocalık eder, vakıf idaresinden ücretini alır ve öldüğü zaman kendisi vakıf bir tabuta konur, vakıf bir mezarlığa gömülürdü. der. Şimdi düşünün. Hocanın tanımlamasını aynen aldım. Onun için burada en ufak bir değişiklik yapmak istemedim çünkü hoca burada kendisi çok güzel ifade etmiş. Vakıf bir yerde doğacak, vakıf beşikte uyuyacak, vakıf mallardan yiyecek-içecek, kitaplardan okuyacak, medreselerde hocalık edecek, ücretini oradan alacak, öldüğü zaman vakıf mezar-

lığına defnedilecek. İşte böyle bir müessese Osmanlı'da, Osmanlı'nın bir şansı olarak da görebiliriz. Vakfın Osmanlı'da gördüğü hizmetleri birkaç başlık altında toplayabiliriz. Dini hizmetler daha ziyade vakıflar vasıtasıyla yerine getirilmiştir. Yani türbe, Darü'l-hadis, Darü'l-

Kurra gibi müesseseler vakıf yoluyla vücuda getirilmiştir. Aynı şekilde eğitimin hizmetleri de yine Osmanlı döneminde Vakıf yoluyla yerine getirilmiştir. Eğitim hizmetlerinden sıbyan mektebinden başlayıp, idadiler, işte ortaöğrenim düzeyindeki okullar ve üniversiteler, tamamı vakıftır. Sadece Enderun mektebi vakıf değildir. Sağlık hizmetleri keza yine Osmanlı döneminde bütün hastanelerin vakıf olduğunu görüyoruz. Şehircilik hizmetleri, şimdi şehircilik hizmetleri vakıfların ilk kurulduğu tarihten itibaren görmüyoruz. Şehircilik hizmetleri daha çok modernleşme hareketlerinin başladığı dönemlerde yani Avrupa'nın etkisinin hissedilmeye başladığı dönemlerde şehircilik hareketlerini görüyoruz. Su, kanalizasyon gibi hizmetleri vakıflar yerine getirmiş. Birçok su vakfı, cumhuriyetin ilk yıllarına kadar hayatîyetini sürdürmüştür. Vakıf memba suları hayatîyetini devam ettirmektedir. Bayındırlık hizmetleri ki geçmişte Osmanlı'da bayındırlık hizmetlerinden daha çok köprü, yol,

Osmanlı İmparatorluğu devrinde pek büyük bir inkişafa mazhar olan vakıflar sayesinde bir adam vakıf bir yerde doğar, vakıf beşikte uyur, vakıf mallardan yer ve içer, vakıf kitaplardan okur, vakıf bir medresede hocalık eder, vakıf idaresinden ücretini alır ve öldüğü zaman kendisi vakıf bir tabuta konur, vakıf bir mezarlığa gömülürdü.

sebil, kervansaray, çeşme, kemer, kanal gibi bu tür bayındırlık hizmetleri yine, vakıflar yoluyla yerine getirilmiştir. Askeri hizmetler kale, istihkam, gemi donanma gibi bu tür hizmetleri tamamı olmazsa bile bir kısmı vakıftır. Osmanlı'da dini hizmetler, eğitim, sağlık, bayındırlık, şehirlik hizmetlerinin yanısıra, askeri hizmetlerin bir bölümü vakıflar tarafından yerine getirilmektedir. Devlet iç ve dış güvenliğinin yanısıra adli hizmetlerin haricinde hiçbir hizmetin yerine getirilmesine karışmıyor. Bütün özel hizmetler ve bugünkü modern devletin yerine getirmesi gereken kamu hizmetler özel sektör olarak adlandırabileceğimiz vakıflar tarafından yerine getirilmektedir. Günümüzde zaten vakıflar 3. sektör olarak yani özel ve kamu müesseseleri haricinde üçüncü sektör olarak adlandırılmakta. Vakıflar eliyle yerine getirilmiştir. Devlet sadece iç ve dış güvenliği sağlayıcı faaliyetlerini yerine getirmiş, onun haricindeki bütün alanı, bütün hizmetleri vakıflara terketmiş. Kendini o alandan çekmekle de daha çok elde ettiği gelirleri veya kamuya aktarmadığı harcamaları daha çok iç ve dış güvenliğinin tesisine harcamıştır. Osmanlı Devleti'nde vakıfların sosyal fonksiyonuna da şöyle bir değinelim.

Sosyal çatışmayı engellemesi. Vakıflar, toplumda sosyal çatışmayı kısıtlayıcı ve engelleyici fonksiyonu yerine getirir. Türk ve İslam kültürlerindeki anlamıyla vakıf, bir toplumu birbiriyle uzlaşmayan iki düşman sınıfa bölen, sınıf kavgası temeli üzerine kurulmuş düşünce ve uygulamalara ters düşen fonksiyonlar icra eden bir sosyal kurumdur. Yani, vakıf fonksiyonlarını icra ederken sınıf kavgası esasına göre değil, din,

dil, renk, ırk ve sınıf ayrımı yapılmadan gerçekleştirmeye düşüncesine göre kurulur.

Gelir ve servet dağılımına olumlu yönde tesir eder. Vakıflar genellikle üst gelir grubuna mensup kişiler tarafından kurulduğundan, bu gruba mensup bireylerin kendi servet ve gelirlerinden ayırdıkları payın, artık özel mülkiyetten çıkarak kamu mülkiyetine geçmesi, yani toplumsallaşmasıyla birlikte alt gelir grubuna mensup kişilere bir gelir aktarımı söz konusudur. Vakıf sayesinde ortaya çıkan hasıla üst gelir grubu tarafından oluşturulmakta ve hasılanın hemen hemen tamamı düşük gelirli kişiler tarafından tüketilmektedir.

Sosyal ilişkileri düzenler. Sosyal ilişki; ferdin veya grubun kendi dışındaki fert ve grupların çeşitli davranış şekillerini ve beklentilerini hesaba katarak sürdürdüğü ilişkiye dayalı iletişimidir. İnsanların sosyal yardımında bulunma gaye ve düşünceleri, kendileri dışında bulunan kişi ve gruplarla sosyal ilişkinin doğmasına neden olur. Toplumsal ihtiyaçların karşı-

Vakıflar ayrıca içinde buldukları toplumda ifa ettikleri sosyal fonksiyonları sayesinde sosyal bütünleşmeye katkıda bulunurlar. Vakıf müesseseler, toplumda fertler arasında sosyal yardımlaşma, sosyal dayanışma ve işbirliğini amaç edindiğinden bu tür hizmetlerin doğal sonucu olarak fertlerin maddi ve manevi bir bütün etrafında hareket etmesine neden olmaktadır.

lanması esasına dayanan vakıf müessesesi, toplumsal hizmetlerin sunulmasında herhangi bir ayrım gözetmediğinden, hizmetlerden yararlananların öncelikle kendi aralarında, daha sonra hizmetten yararlananlarla vakıf müessesesi arasında bir sosyal ilişkinin olması normaldir.

Özellikle Osmanlı Devletinde hemen her vakıf bilhassa büyük vakıflar hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli sayıda personelin çalıştırılması ve maaşlarının ödenmesi fonksiyonunu da yerine getirmişlerdir. Bu nedenle vakıflar istihdamı artırıcı bir etkiye sahiptir. Ayrıca zamanla

yıpranan ve onarım ihtiyacı duyan vakıf eserlerinin inşa edilmeleri esnasında yaratılan istihdam imkanlarını da ayrıca değerlendirmek gerekir.

Sosyal Bütünleşmeye Etkisi: Bu benim doktora tezimin ana konusu. sosyal bütünleşmeye etkisini şöyle izah edebiliriz. Kısaca geçeceğim. Fazla değinmeyeceğim. Sosyal bütünleşmeye etkisini nasıldır? Osmanlı Dönemi'nde. Gerek uygulamasıyla gerek fiziki yapıyla ben sosyal bütünleşmeye etkisi vardır diye düşünüyorum. Yerleşim birimleri vakıf eserler etrafında oluşmaktadır. Osmanlı Dönemi'nde cami, mescit, okul hamam, bunlar yerleşim birimlerinin merkezinde ve bunları da vakıf yapıyor. Daha büyük yerleşim yerlerinde vakıf külli-yeler oluşturulmuştur. Osmanlılarda külli-yeler kamu hizmetlerinin büyük bir bölümünü yerine getirmekte ve şehrin sosyal merkezi niteliğindedir. Vakıf külli-yeler oldukça kapsamlı olup bünyesinde cami, medrese, mektep, kütüphane, hamam, türbe, çeşme, han, imaret, hastahane ve dükkanları ihtiva etmekteydi. Görüleceği üzere hemen hemen bütün sosyal ihtiyaçların karşılandığı merkez konumunda olan vakıf külli-yeler yerleşim yerindeki konumları itibarıyla toplumda fertler ve gruplar arasında sosyal bütünleşmenin sağlanmasında etkin rol oynamışlardır. Toplumda fertleri bir sosyal merkez etrafında toplayan kurumları bünyesinde taşıyan vakıf külli-yeler maddi ve manevi etkileriyle sistemde varolabilecek aksaklıkları gidermeyi amaç edinmişler ve sosyal katalizör rolü oynamışlardır. Gerek Selçuklular'da gerek Osmanlılar'da manevi unsurun sembolü olan camii

daima merkezi rol oynamıştır.

Vakıflar ayrıca içinde buldukları toplumda ifa ettikleri sosyal fonksiyonları sayesinde sosyal bütünleşmeye katkıda bulunurlar. Vakıf müesseseler, toplumda fertler arasında sosyal yardımlaşma, sosyal dayanışma ve işbirliğini amaç edindiğinden bu tür hizmetlerin doğal sonucu olarak fertlerin maddi ve manevi bir bütün etrafında hareket etmesine neden olmaktadır. Vakıf, genel olarak Osmanlı Devletindeki bütün sosyal kurumları içine alan, veya bütün sosyal kurumların çalıştığı, kullandığı bir hukuki formül olarak karşımıza çıkmaktadır.



Vakıf müessesesinin bütün sosyal kurumları kapsaması, veya bütün sosyal kurumların vakıf adını alması Osmanlı Devletinde vakıfların etki alanlarının tahmin edilmesinde önemli ipucu vermektedir. Kamusal alanın tamamen vakıflara terk edilmesi özellikle batılı sosyal siya-

setçilerin, 16. yüzyıl Osmanlı toplumu için "vakıf cenneti" tabirini kullanmalarına neden olmuştur. Toplumsal bir hizmetin görülmesi aşamasında hizmetten faydalananlar arasında oluşan sosyal ilişkilerin devamlılığı, sosyal bütünleşmeye tesir edecektir. Bu sosyal ilişkiler sadece hizmetten faydalananlar arasında değil, aynı zamanda hizmeti dağıtanlarla hizmetten faydalananlar arasında da oluşur. Yani herhangi bir kamu ihtiyacının giderilmesi ameliyesi toplumda yatay ve dikey sosyal ilişkilerin artmasına ve bunun sonucu olarak yatay ve dikey sosyal bütünleşmenin gelişmesine etki eder.

Burayı kısa geçeyim. Osmanlı'nın son döneminde merkezileşme hareketlerini yani Evhaf

Nezareti'nin kurulduğu dönem. Evkaf Nezareti niye kuruldu? Evkaf Nezaretinin kuruluş sebepleri arasında iç ve dış etkilerin rolü vardır. Bilhassa Osmanlı'nın son dönemlerinde dağılık vaziyet alan vakıfların tek elde toplanması, vakıf sektöründe baş gösteren yolsuzlukların ortadan kaldırılması, devlet çatısının batı tarzı merkezi bir anlayışla yeniden organize edilmesi ve vakıf potansiyelinden devletin diğer sektörlerinde yararlanma fikri kuruluş sebepleri arasında sayılabilir. O dönemlerde yayınlanan hatt-ı hümayun ve irade-i seni-yelerden anlaşıl-dığı kadarıyla, vakıfların tekelde toplanması-nın gerekçesi olarak, vakıfların iyi idaresini temin etmek, hayratlarını imar etmek ve gayelerini yerine getirmek şeklinde ifade edilmiştir.

Evkaf Humayun Nezaretinin kuruluşunu kamu maliyesi açısından değerlendirdiği takdirde şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Tanzimatın getirdiği en önemli yeniliklerden biri de, her türlü devlet gelirlerinin devlet hazinesine girip, her türlü devlet giderlerinin de devlet hazinesinden ödenmesi ilkesinin bir sonucu olarak merkezi otoritenin güçlendirilmesi düşüncesinden kaynaklanmıştır. Gerek Batıda meydana gelen modern devlet anlayışındaki gelişmelerin Osmanlı'lara tesiri, gerek vakıfların Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki dağılıklığı ve denetimsiz kalmaları ve gerek vakıfların gelirlerinin giderek azalması nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalması gibi bazı mülhazalar vakıfların tek elden idare edilmesinde rol oynamış olabilir. Bu düşüncenin oluşumunda Batıda meydana gelen maddi kültürdeki gelişmelere ayak uydurma kaygısının payı büyüktür.



Hangi düşünceden kaynaklanmış olursa olsun temel neden vakıfların ıslahı amacına dayanmaktadır. Bu uygulamaların ne kadar başarılı olduğu sorusuna cevap vermek oldukça zordur. Batılılaşma döneminde vakıfların yönetiminin merkezileştirilmesi sonrası, vakıfların imkanlarının ve gelirlerinin devletin diğer sektörlerine aktarılması ve sonrasında yapılan hukuki düzenlemelerle hazine ile vakıflar arasında mevcut alacak ve borçların karşılıklı ibra edilmesi, bir çok vakfın bakımı için masraf gerektiren mües-

serat-ı hayriye-den olan yapıların Evkaf Hazinesinde kalması ancak bu kurumlara gelir sağlamak için tahsis edilen miri arazi hatta gelirlerinin azalmış, müessesat-ı hayriye harap olmuş, hayri hizmetler hatta vakıf hizmetleri durma noktasına gelmiştir. Osmanlı Dev-

letindeki mevcut vakıfların oldukça eski tarihlerle dayanması, yıllar itibariyle vakıf binalarının harap olmasına neden olmuştur. Yine aynı tarihlerde Osmanlı Devletinin savaşlardan yenilgiyle ayrılması, hem vakıf eserlerin harap olmasına hem de bu alana ayrılan gelirlerin azalmasına neden olmuştur.

Şimdi cumhuriyetin ilk yıllarındaki uygulamalara bakalım. Benim yüksek lisans tezim Coşkun Bey'in de söylediği gibi bu dönemdeki uygulamalarla ilgili. 1924 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluyor. 1935 yılında Vakıflar Kanunu çıkıyor. Aradaki 11 yıl vakıflarla ilgili kanunun olmadığı dönem. Her yıl sene sonlarında Evkaf Umum Müdürlüğü bütçesi kanunlarına eklenen maddelerle o yıla ait hükümler uygulanmış. Ancak vakıfları ilgilendiren en önemli diğer kanunlar bu dönemde çıkıyor. Eğitim müessesese-

lerinin hemen hemen tamamı vakıfların elindeydi. Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkıyor ve bütün vakıf müesseseler, medreseler, sibyan mekteplerinin tamamı Milli Eğitim Bakanlığı'na devrediliyor. Hatta Tevhidi Tedrisat Kanunu'na göre devredilen mekteplerin yanısıra, maarif bütçesine bu devirle ilgili paraların Evkaf Umum Müdürlüğü bütçesinden aktarılacaktır deniliyor, bu aktarımlar gerçekleşmiyor ama daha sonradan yani bedelsiz bir aktarım da değil aslında ama daha sonradan bu gerçekleştirilmiyor. Sonra türbelerin, tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılmasına dair kanun. Bu kanuna göre aslında vakıf olan bütün türbe, tekke, zaviyeler kapatılıyor. 30 Kasım 1925'te kanun çıkıyor. Ancak bu kanundan hemen hemen 2,5 ay önce 2 Eylül 1925 tarihinde bir kararname çıkarılarak bu yerler kapatılıyor. Kapatılınca ne olmuş? bütün bunların mülkiyeti özel idareye devredilmiş. Vakıfların elindeki bir başka mülkiyet unsuru daha ortadan kalkmış oldu. Üçüncü Orman Kanunu: Adı üstünde orman kanunu da vakıf ormanların tamamının Bakanlığına devredilmesi uygun görüyor. Ve onlar da devrediliyor. Sular Kanunu Vakıf yoluyla meydana getirilen suların gerek belediye hizmetleri içerisinde olsun gerekse sebil yoluyla, çeşme yoluyla bütün hepsinin tamamını belediye tüzel kişiliklerine devrediyor. Belediyeler Kanunu ile mezarlıklar, demin demiştik ya vakıf mezarlığına gömülür diye, mezarlıkların tamamı, yalnız burada bir istisna var, Cami haziresinde bulunan mezarlar hariç, onlar vakıflarda kalmış. Onun haricinde mezarlık olarak ayrılan bölümler vakıf mezarlıkların tamamı yine belediyelere devredilmiş. Avarız gelirleri ki avarız gelirleri avarız vakfı yoluyla elde edilen gelirler-

Vakıf, İslam Hukukunun en önemli müesseselerinden biridir. Kişi devamlı sadaka (sadaka-i cariye) demek olan vakıfla, hayır cihetlerine tasaddukta bulunarak Allah'a yaklaşmaktadır. Bu nedenle İslam Hukukçuları vakfın gayesinin kurbet kastı olmasını yani sevap ve ibadet olan bir füle vesile olmasını şart koşmaktadır.

dir. Avarız vakfı da daha çok köy, mahalle gibi yöresel düzeyde kurulan ve o yörenin, o mahalenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmak üzere, geliniğinden okul parası, yol yapımına kadar yöreye mahsus ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturulan vakıflar. Bu avarız gelirlerinin de tamamı eğer bu avarız gelirleri belediye sınırları içerisinde ise belediyeye, köy sınırları içerisinde ise köy tüzel kişiliğine aktarılmış. Diğer kanunlarda yapılan bu değişikliklerle vakıfların elinde daha çok dini hizmetlerin ifa edildiği, cami ve mescit gibi yerlerle bazı kira getiren vakıf yerler kalmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan bu uygulama daha sonraki aşamada bir bakıma izale edilmiştir. 1950'li yıllarda çıkarılan

7044 Sayılı Kanunla aslında vakıf olarak vücuda getirilip de bir şekilde vakfından çıkarılmış olan yerlerin tekrar Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetine intikalini sağlanmıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında vakıf alanında yapılan en önemli değişiklik

Medeni Kanunda yeralan vakıf kavramının tesis olarak değiştirilmesidir. Bu değişiklik ilk anda tesirlerini göstermese de zamanla vakıf müessesesi üzerindeki olumsuzlukları görülebilmıştır. Bu değişiklikte artık hiç kimsenin vakıf, veya yeni adıyla tesis kurmadığına şahit oluyoruz. Osmanlıda vakıf kurma hususunda çok istekli davranan insanlar yeni durum karşısında vakıf kurma işleminden her nedense geri durmuşlardır. Tabi bunun bazı nedenleri vardır. Şimdi bunlara değinmekte fayda var. Bu kadar az sayıda tesis kurulmasının nedenleri arasında ekonomik sebepler, Cumhuriyetle birlikte devletin, Osmanlı Devletinde vakıfların gördüğü bütün hizmetleri üstlenmesi gibi çeşitli nedenler ileri sürülmüştür. Aynı şekilde mevzuatın yeterli olmaması nedeniyle kurulan tesisler de gelişmemiş-

tır. 1926 yılından 1967 yılına kadar geçen kırık yıllık süre içerisinde kurulan tesis sayısı 100 civarındadır. Buna karşılık 1967 ile 1987 yılları arasında geçen yirmi yıllık süre içinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Siciline kaydedilen vakıf sayısı 1721'dir. Günümüzde bu sayı 4000 civarındadır. Mevzuatta fazla bir değişiklik yapılmamakla birlikte sadece isim değişikliğinin böyle bir sonucu doğurduğunu söylemek olayın bilimsel olarak izahını engeller.

Tesis kavramı toplum nazarında ilk etapta vakfı çağrıştıran bir kavram değildir. Tesis kelime olarak "Kurma, meydana getirme, temel atma, kurulmuş olan, kuruluş, kurum" manalarını ihtiva etmektedir. Tesis yerine toplum tarafından hiç duyulmayan başka bir kavram kullanılmış olsa idi belki insanlar daha farklı bir şekilde yaklaşmış olacaktı. Çünkü tesis kavramının insan zihninde, mantığında ve düşüncesinde işgal ettiği bir yer vardır. Yani tesis tabiri kullanıldığı zaman insanların düşünce yapılarında şekillenen bir olgu, bir kabul vardır. Bu olgu ve kabullerden hiç biri vakıf değildir. Tesis kavramından başka anlamlar çıkaran toplum fertlerinden, yapılan hukuki düzenlemelerle vakıf anlamını çıkarmalarını ve bu anlam doğrultusunda hareket etmelerini beklemek uzun yıllar gerektirecek bir olaydır. Tesis kavramından vakıf kavramına dönüşe kadar geçen süre içerisinde çok az sayıda tesis kurulmasının nedenlerinden birisi budur.

Vakıf, İslam Hukukunun en önemli müesseselerinden biridir. Kişi devamlı sadaka (sadaka-i cariyeye) demek olan vakıfla, hayır cihetlerine tasaddukta bulunarak Allah'a yaklaşmaktadır. Bu nedenle İslam Hukukçuları vakfın gayesinin kurbet kastı olmasını yani sevap ve ibadet olan bir fiile vesile olmasını şart koşmaktadırlar. Vakfetme-Allah rızası ilişkisi ister istemez vakıf muamelesine ibadet vasfı kazandırmaktadır. Zaten kişiler de yıllarca ibadet niyetiyle vakıf kurmuşlardır. Tesiste ibadet vasfı olmadığından çok az sayıda kurulmuş olduğu söylenebilir.

Az sayıda tesis kurulmasının başka nedenleri

arasında vakıf kurumunun Cumhuriyetin ilk yıllarında maruz kaldığı uygulamaları olduğu ileri sürülebilir. Özellikle oluşturduğu psikolojik etkileri dolayısıyla, vakıf yoluyla vücuda getirilen mektep ve medreselerin maarife, suların belediye ve köy tüzel kişiliklerine, mezarlıkların belediyelere, ormanların Orman Bakanlığına devredilmesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması ve vakıfların tasfiye edilmesi gibi bazı uygulamalar "vakfetme" düşüncesi ile tesis kuracak kişilerin daha isteksiz ve cesaretsiz davranmalarına neden olmuş olabilir. Kuracağı her hangi bir tesisin aynı akıbeti uğrayacağı endişesini taşıyan kişiler, yaşadıkları canlı örneklerin de etkisiyle tesis kurma girişiminden uzak kalmış olabilir. Tesis sayısının çok az kalmasının belki de en önemli nedeni tesis kavramından kaynaklanmaktadır. Nitekim o dönemde konuyla ilgili olarak yazılan eserlerde bu problem ele alınmıştır. Mesela Sefer Eronat bu konu üzerinde durmakta ve halkta eski vakıf ruhunu uyandırmak için Medeni Kanunun tesisler hakkındaki hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Vakıf kavramının tamamen benimsenmiş bir kavram olduğunu ve Medeni Kanun'un tesisler için tayin ettiği hükümlerin yeterli olmadığını ifade etmektedir.

Tesis kavramı üzerindeki tartışmalar o dönemde hukukçular tarafından dile getirilmiş, tesis ile vakfın aynı kavramlar olduğunu ileri süren hukukçuların yanısıra tesis kavramının hukuk dilinden çıkarılmasını isteyen hukukçular da vardır. Vakıf tabirinin gerek hukuk ve gerek halk dilinde çok benimsendiği görüşü ileri sürülürse de yapılan oylama sonunda tesis kavramı kabul edilmiştir. O dönemin bütün hukuk kaynaklarında tesis kavramı yerine vakıf kavramının kullanıldığını görüyoruz. Yani hukukçular ve araştırmacılar tesis kavramı ile ne anlatmak istediklerini izah edememenin endişesinden olsa gerek, tesis kavramı yerine vakıf kavramını veya tesis veya vakıf kavramının yanında parantez içinde diğer kavramı kullanmışlar-

dır. Hukukçular tarafından bile benimsenmeyen bir kavramın halkta rağbet görmemesi doğaldır. Tesis kavramı insanlar tarafından uygun görülmemeli. Yani bir insan tesis kurduğu zaman vakıf kurduğu düşüncesini tanımaz. Yani vakıf gibi sıcak, insanlar tarafından kabul edilen, benimsenen Sabahattin Zaim öyle diyor, benimsenen bir kavram değildi. 1967 yılında Meclise

s u n u l a n
M e d e n i
K a n u n
d e ğ i ŝ i k l i k
g e r e k ç e s i n d e
M e d e n i
K a n u n u n e n
a z t a t b i k y e r i
g ö r e n h ü k ü m -
l e r b ö l ü m -
l e r i n d e n b i r i s i
d e (T e s i s)
b ö l ü m ü o l -
m u ŝ t u r . B u
h a l i T ü r k h a l -

kının yardımlaşma kabiliyet ve ehliyetinden yoksunluğu ile izah etmenin doğru olamayacağı ifade edilmiştir. Tesis düzenlemesinin ihtiyaca cevap vermediği kabullenilmiştir. Maddeler gerekçesinde vakıf tabirinin kullanılmasının nedenleri izah edilirken bizim ifade ettiğimiz kanaatler bir bakıma teyit edilmiş oldu. Vakıf kelimesi, Türk halkının asırlardır kullandığı, benimsediği, günlük dilde yerini almış, doktrininde hala yerini muhafaza eden ve (tesis) kelimesine nazaran konusunu daha isabetle ifade eden bir kelimedir. denilmekle, tesis kavramının (vakıf konusunu izah etmede) Türk kültüründe yer almadığı da kabullenilmiştir. Kanunda yapılan değişiklik Yürürlüğe girdiği tarihten sonra vakıf sayısında ve vakıflaşma oranında çok hızlı bir artış meydana gelmiştir. Bugün itibarıyla yani 30 yıllık dönemde kurulan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez siciline kayıtlı olan yeni vakıf sayısı 4050'dir.

Günümüzde benim kanaatime göre en iyi işleyen vakıflar sosyal yardımlaşma vakıfları, yine Osmanlı dönemindeki faaliyetleri günümüzde yerine getiren en güzel örnekler sosyal yardımlaşma vakıflarıdır. Sosyal yardımlaşma vakıfları ilçe düzeyinde kurulan yapılan yardımlar yerlerine kadar ulaşabilen ve buradaki fakir, yardıma muhtaç insanlara yardım götüren

vakıflardır. Geliri devlet tarafından karşılandığı için bazı hukukçular bu vakıfları irsadi -gayrisahih- vakıflara benzetmekte. Osmanlı döneminde gayri sahih vakıfları tanımlamaya girmedim. Devlet gelirlerinin vakfedilmesi bilhassa Osmanlı dönemindeki gayri sahih, ir-

Günümüzde benim kanaatime göre en iyi işleyen vakıflar sosyal yardımlaşma vakıfları, yine Osmanlı dönemindeki faaliyetleri günümüzde yerine getiren en güzel örnekler sosyal yardımlaşma vakıflarıdır. Sosyal yardımlaşma vakıfları ilçe düzeyinde kurulan yapılan yardımlar yerlerine kadar ulaşabilen ve buradaki fakir, yardıma muhtaç insanlara yardım götüren vakıflardır.

sadi vakıflarda aynı görülmekte. Ben Sosyal yardımlaşma vakıflarını avarız vakıflarıyla eşdeğer görüyorum. Neydi avarız vakıfları? Demin söylemiştik, mahalli düzeyde örgütlenmiş ve mahalli ihtiyaçları gideren vakıflar. Avarız vakıflarının o dönemdeki Osmanlı'da gördüğü hizmetleri bugün sosyal yardımlaşma vakıflarıyla yerine getirilmekte. O nedenle sosyal yardımlaşma vakıflarını ben günümüzde kurulan vakıflardan biraz ayrı tutuyorum. Osmanlı dönemi vakıf kurumunu en iyi yaşatan vakıf olarak görüyorum. 1980'li yıllardan sonra ne oldu? 80'li yıllardan sonra devlet siyasi denetimini çok fazla ağırlaştırdığı için, daha az denetime tabi olmak ve denetimden kaçmak için "Vakıf kuralım, demek gibi vakıf kuralım." düşüncesi hakim oldu. Ve vakıf sayısında bu düşünceden hareketle de artış olduğunu düşünüyorum. genelde söyleyeceklerim bunlar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.

PANO

ATAMA-KARİYER

- * 1987 Dönemi mezunumuz Nadir Alparslan Turizm Bakanlığı Müşavirliğine;
- * 1990 Dönemi mezunumuz Şahin Yaman Türk Cumhuriyetlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı Müşavirliğine atanmıştır.
- * 1986 Dönemi mezunumuz Adnan Gürsoy Mülkiye Müfettişliğine atanmıştır.
- * 1994 dönemi mezunlarımızdan Erdal Özyiğın, 1996 dönemi mezunlarımızdan; Osman Duru, Adem Aksoy, Mustafa Çapkın yeterlilik sınavlarını başarıyla vererek Tarım Bakanlığı Kontrolörlüğü ünvanını almışlardır.
- * 1986 Dönemi mezunumuz Nebil Dinçer, Emlak Bankası Satınalma Daire Başkanlığına atanmıştır.
- * 1996 Dönemi mezunumuz Şahin Savaş, SSK Müfettiş Yardımcılığı görevine atanmıştır.

24 Şubat 2000 tarihli Atama Karamamesine Göre Mensuplarımızın yeni görev yerleri:

Efkan Ala	İller İdaresi Daire Başkanı
Aziz Yıldırım	Eğitim Dairesi Şube Müdürü
Ercan Topaca	Mahalli İdareler Şube Müdürü
Dr. Ahmet Sarıcan	İller İdaresi Şube Müdürü
Hamdi Bilge Aktaş	Kaymakam Kaynaşlı Düzce
Dr. Mehmet Gödekmerdan	Kaymakam Reyhanlı Hatay
Mükerrem Ünlüer	Kaymakam Ferizli Sakarya
Kemal Yıldız	Kaymakam Gündoğmuş
İsmail Çataklı	Kaymakam Acıgöl
Kamuran Taşbilek	Kaymakam Hadim Konya

Bütün kardeşlerimizi tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.

İZDİVAÇ

1991 dönemi mezunlarımızdan Muharrem Can 15 Ocak 2000 tarihinde Konya'da; ve yine aynı dönemden İhsan Çolak 5 Şubat 2000 tarihinde evlendi.

1995 Dönemi mezunlarımızdan Ali Rıza Tatar 25 Mart 2000 tarihinde evlendi.

Arkadaşlarımızı tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz.

DOĞUM

1991 Dönemi mezunlarımızdan Rıdvan Aktaş'ın 4 Şubat 2000 tarihinde Ahmet adını verdikleri bir oğlu; 1992 Dönemi mezunlarımızdan Sinan Küçükoglu'nun 11 Ocak 2000 tarihinde Fevzi adını verdikleri bir oğlu olmuştur.

1989 Dönemi mezunumuz Ali Şentürk'ün 12 Şubat 2000 tarihinde Ahmet Uğur adını verdikleri bir oğlu olmuştur.

1987 Dönem mezunumuz efkan Ala'nın 16 Mart 2000 tarihinde bir kız çocuğu olmuştur.

1995 Dönemi mezunlarımızdan M. Kemal İşler'in Ebrinur adını verdikleri bir kızı olmuştur.

1988 Dönemi mezunlarımızdan Şükrü Keleş'in bir oğlu olmuştur.

Aileleri tebrik ediyor, bebeklere sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.

*Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder,
hayırlara vesile olmasını dileriz.*

Siyasal Vakfı
YÖNETİM KURULU

VEFAAT VE BAŞSAĞLIĞI

Fakültemiz 1989 Dönemi mezunlarından, vakıf mensubumuz Nurhak/Kahramanmaraş Kaymakamı Ömer Kızıltaş ani bir kalp krizi sonucu vefaata etmiştir. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamızı başsağlığı diliyoruz.

ÖMER KIZILTAŞ

1968 Yılında Gaziantep'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. 1985 yılında başladığı yüksek öğrenimini 1989 yılında tamamladı. Fakültemizin 7. dönem mezunlarından.

Mezuniyetini müteakiben bir süre serbest olarak çalıştı. Daha sonra İçişleri Bakanlığında kaymakam adayı olarak göreve başladı. Bir yıl İngiltere'de kaldı. Nurhak Kaymakamlığı görevinde iken geçirdiği ani kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.

Fakültemiz 1988 Dönemi mezunlarından, vakıf mensubumuz Elazığ vali yardımcısı Ufuk Aydın geçirdiği bir trafik kazası sonucu vefaata etmiştir. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamızı başsağlığı diliyoruz.

UFUK AYDIN

1965 Yılında Sarıkamış'ta doğdu. İlkokulu İstanbul'da, ortaokul ve liseyi memleketinde tamamladı. 1984 yılında girdiği fakültemizden 6. dönem mezunu olarak 1988 yılında mezun oldu. 1989 yılında kaymakam adayı olarak göreve başladı. Bir yıl İngiltere'de bulundu. 24 Şubat 2000 tarihli kararname ile Elazığ vali yardımcılığına atandı. Bu görevindeyken geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.

ÜYELERİMİZ

Fatma Bostan (Ünsal)

Balıkesir/Manyas'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Manyas'da tamamladı. 1981 yılında yüksek öğrenime başladığı fakültemizden 1985 yılında ve beşinci dönem olarak mezun oldu. Akademik çalışmalarına Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji alanında yüksek lisans yaparak devam etti. Halen Ankara'da ikamet etmekte olan Bostan (Ünsal) SBF'nin ilk üç döneminden mezun olan üç kardeşten biri olması itibarıyla da bir ilke imza atmıştır. Birinci dönemden Osman Bostan, ikinci dönemden Orhan Bostan ve üçüncü dönemden Fatma Bostan.

Vedat Özkaraaslan

1964 yılında İzmit'te doğdu. İlk ve ortaokulu İzmit'te, liseyi İstanbul'da tamamladı. 1983 yılında eğitime başladığı fakültemizden 1987 yılında ve beşinci dönem olarak mezun oldu. Mezuniyetini müteakiben finans sektöründe çalışmaya başladı. Bir süre Faisal Finans Kurumu'nda uzman olarak görev yaptı. Halen Anadolu Finans Kurumu, İzmit şube müdürü olarak çalışmaktadır.

Ender Gürer

1966 yılında Kırklareli'de doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Kırklareli merkezde ve liseyi Şarköy'de okudu. SBF'de 1983 yılında öğrenime başladı ve normal süresi içinde 1987'de eğitimini tamamladı. Çalışma yaşamına özel sektörde başlayan Gürer muhasebe müdürlüğü görevinde de bulundu. Halen Asya Finans Kurumu'nda yönetici olarak çalışmasını sürdürmektedir.

Cengiz Kırmızıgül

1967 yılında Elazığ'da doğan Kırmızıgül, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. Lise

mezuniyetini müteakiben fakültemizde okumaya hak kazandı. 1984 yılında başladığı yüksek öğrenimini 1988 yılında tamamladı ve altıncı dönem olarak mezun oldu. Meslek yaşamına İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde başladı. Sırasıyla komiser muavini, komiser ve başkomiser oldu. Halen Kayseri Polis Okulu'nda görev yapmaktadır.

Ümit Süme

1967 yılında Fatsa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. 1985 yılında fakültemiz bünyesinde yüksek öğrenimine başladı ve buradan 1989 yılında yedinci dönem olarak mezun oldu. Meslek olarak finansçılığı seçen Süme aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nde Maliye Teorisi Bilim Dalında yüksek lisans yaptı. Halen Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu'nda çalışmaya devam etmektedir.

Arslan Özdemir

1967 yılında Amasya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketi olan Suluova'da ikmal etti. Yüksek öğrenimine 1985 yılında fakültemizde başladı ve 1989 yılında bitirdi. Mezuniyetini müteakiben Çevre Bakanlığı'nda müfettiş yardımcısı oldu. Halen meslek yaşamına aynı bakanlıkta müfettiş olarak devam eden Özdemir kendi alanıyla ilgili olarak Gazi üniversitesinde yüksek lisans yaptı.

Hüseyin Kapısız

1968 yılında Tokat'ta doğan Kapısız ilkokulu Bursa'da, ortaokulu Tokat-Çevreli'de ve liseyi Silivri'de okudu. 1986 yılında fakültemizde yüksek öğrenim görmeye başladı. 1990'da üniversite eğitimini tamamladı. Ticarete atılarak kendi işini kurdu. Halen Silivri'de yapı malzemeleri ile ilgili işini yapmaya devam etmektedir.

İbrahim Yücel

1968 yılında Malatya-Darende'de doğdu. İlkokulu İskenderun, ortaokulu Akçakoca, liseyi ise yine İskenderun'da tamamladı. 1985 yılında girdiği SBF'den 1990 yılında ve sekizinci dönem olarak mezun oldu. 1992'de Sayıştay Denetçisi olarak meslek yaşamına başladı. Halen aynı kurumda çalışmaya devam etmektedir.

İsmail Kargulu

1967 yılında Çankırı'da doğdu. İlk ve orta okulu memleketinde, liseyi İstanbul'da tamamladı. 1987 yılında yüksek öğrenime başladığı fakültemizden 1991 yılında ve dokuzuncu dönem olarak mezun oldu. Çalışma hayatına Çevre Bakanlığı Teftiş Kurulunda müfettiş yardımcısı olarak başlayan Kargulu alanıyla ilgili olarak Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Halen aynı bakanlıkta müfettiş olarak görev yapmaktadır.

Cengiz Bora

1969 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da yaptı. 1987 yılında eğitime başladığı fakültemizden 1991 yılında mezun oldu. Bankacılık sektöründe çalışmaya başlayan Bora önce Türk Ticaret Bankasında müfettiş yardımcısı olarak görev aldı. Halen aynı bankada müfettiş olarak çalışma yaşamına devam etmektedir.

Ömer Civri

1969 yılında Amasya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. Yüksek öğrenimine önce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünde başladı. Bu bölümde önlisansını tamamladıktan sonra fakültemizde eğitime devam etti. 1991 yılında mezun oldu. Maliye bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olan Civri halen vergi denetmeni olarak meslek yaşamını sürdürmektedir.

Abdülkadir Şengör

1969 yılında Ordu-Kumru'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketi olan Kumru'da ikmal etti. 1988 yılında yüksek öğrenime başladığı fakültemizden 1992 yılında ve onuncu dönem olarak mezun

oldu. Mezuniyetinden sonra bir süre eğitim sektöründe idarecilik yaptı. Daha sonra muhasebecilik yapan Şengör yine muhasebe alanında görev yapmak üzere İGDAŞ'da çalışmaya başladı. Halen aynı kurumda meslek yaşamını sürdürmektedir.

Muhammed Özgür

1969 yılında Amasya'da doğdu. İlk öğrenimini memleketinde, orta öğrenimini Samsun'da tamamladı. Fakültemizde 1987 yılında okumaya başladı. Buradan 1991 yılında mezun oldu. Meslek hayatına Çevre bakanlığında çevre uzman yardımcısı olarak adım attı. Halen aynı bakanlıkta uzman olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Emin Altundemir

1971 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da yaptı. 1989 yılında girdiği fakültemizden onbirinci dönem olarak 1993 tarihinde mezun oldu. Bir ara özel sektörde çalışan Altundemir daha sonra akademik hayata geçti ve Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi oldu. Halen bu görevde meslek yaşamını sürdürmektedir.

Ahmet Metin Bozkurt

1970 yılında Hatay-Dörtöyl'de doğdu. İlkokulu Erzin'de, ortaokul ve liseyi Dörtöyl'de bitirdi. 1989 yılında yüksek öğrenim görmeye başladığı fakültemizden 1993 yılında onbirinci dönem olarak mezun oldu. Meslek yaşamına özel sektörde başlayan Bozkurt bir süre öğretmenlik yaptı. Halen memleketi olan Dörtöyl'de serbest ticaretle uğraşmaktadır.

Birol Özöncel

1971 yılında Adıyaman'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketi olan Adıyaman'da tamamladı. 1990 yılında yüksek öğrenim görmeye başladığı fakültemizden 1994 yılında ve onikinci dönem olarak mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bilim Dalında yüksek lisans yaptı. Yine aynı alanda doktora öğrenimine devam eden Özöncel meslek yaşamını Turkcell'de yönetici olarak sürdürmektedir.

Bekir Köksal

1972 yılında Çorum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketi olan Çorum'da tamamladı. 1990 yılında fakültemizde yüksek öğrenim görmeye başladı ve buradan 1994 yılında mezun oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde memur olarak göreve başlayan Köksal daha sonra müfettiş oldu. Halen aynı kurumda müfettiş olarak meslek yaşamını devam ettiren Köksal, Marmara Üniversitesi mahalli İdareler Bilim Dalında yüksek lisansını da ikmal etti.

Şahin Savaş

1973 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini memleketi olan Kahramanmaraş'ta yaptı. 1992 yılında yüksek öğrenime başladığı fakültemizden 1996 yılında ve onördüncü dönem olarak mezun oldu. Meslek yaşamına kamda başlayan Savaş halen Sosyal Sigortalar Kurumu müfettiş yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Fahri Demirhan

1970 yılında Antalya-Elmalı'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi olan Elmalı'da yaptı. 1991 yılında fakültemizde okumaya hak kazandı. Normal süresi içinde öğrenimini tamamlayarak 1995 yılında mezun oldu. Mesleğe özel sektörde başlayan Demirhan halen sigortacı ve trafik müşaviri olarak çalışmaya yaşamına devam etmektedir.

Turan Konak

1973 yılında Trabzon-Vakıfkebir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketi olan Trabzon'da yaptı. 1990 yılında eğitime başladığı fakültemizden onikinci dönem olarak 1994 yılında mezun oldu. Mesleğe idareci olarak başlayan Konak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğünde müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Halen Büyükşehir Belediyesi İktisadi Teftiş Heyetinde müfettiş olarak çalışmaktadır.

Mehmet Gülpak

1973 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketi olan Kahramanmaraş'ta tamamladı. 1991 yılında eğitime başladığı fakültemizden 1995 yılında ve onüçüncü dönem olarak mezun oldu. Marmara Üniversitesinde yüksek lisansını

tamamlayan Gülpak Sosyal Sigortalar Kurumunda müfettiş yardımcısı olarak meslek yaşamına başlamış olup halen aynı görevini sürdürmektedir.

Aziz Diri

1973 yılında Sinop'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da yaptı. 1991 yılında SBF'de eğitime başladı ve buradan 1995 yılında mezun oldu. Mezuniyetini müteakiben İSKİ'de uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra aynı kurumda müfettiş yardımcısı olarak göreve geçti. Halen aynı görevini sürdürmektedir.

Mehmet Yücel

1973 yılında Fethiye'de doğdu. İlk öğrenimini memleketinde, ortaöğrenimini Denizli'de tamamladı. 1994 yılında yüksek öğrenim yapmak üzere fakültemizde eğitime başladı. 1998 yılında ve onaltıncı dönem olarak buradan mezun oldu. Mezuniyetinden sonra lisansüstü eğitime başladı ve Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Bilim Dalında yüksek lisansını tamamlamak üzere olan Yücel Diyanet Teşkilatı bünyesinde görev yapmaktadır.

Heybet Ber

1975 yılında Batman'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. 1995 yılında fakültemizde yüksek öğrenim görmeye hak kazandı. Son dönem mezunumuz olan Berk mezuniyetini müteakiben ve vakit kaybetmeden meslek hayatına atıldı. Halen Faisal Finans Kurumu'nda uzman yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Yüksel Demirkaya

1970 yılında Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketi olan Malatya'da yaptı. 1989 yılında fakültemizde yüksek öğrenim görmeye başladı. 1993 yılında mezun oldu. Akademik çalışmalarına devam eden Demirkaya önce Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksek Okulu'nda müdür olarak görev aldı. Arkasından bu görevinden ayrılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Bu arada Hukuk Bilimleri alanında yüksek lisans yaptı. Fakültemizde Kamu Yönetimi Bilim Dalında doktora başladı. Doktora çalışmaları devam ederken YÖK'ün yurt dışına gönderilmek üzere açtığı araştırma görevliliği sınavını kazanarak doktora yapmak üzere ABD'ye gitti.

Siyasal Vakfı

İ.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ MEZUNLARI ve MENSUPLARI VAKFI

Kart Hamilinin Adı Soyadı:.....

Kart Tipi: Visa Master Card / Euro Card

Kart No:

Kartın Geçerlilik Tarihi: / /

Adres:

Posta Kodu : Şehir:

Telefon:(İş) Fax: Telefon:(Ev).....

Ödeme Tutarı: TL.

Tanzim Tarihi: / /

İmza

SAYIN KART HAMİLİ

Herhangi bir ödeme tarihinin, kartın geçerlilik tarihinden sonra olması durumunda, kartınızın geçerlilik tarihi bitiminde ilgili banka tarafından otomatikman yenileneceği varsayılarak bu ödeme emri hazırlanmıştır. Herhangi bir şekilde kredi kartınızın yenilenmemesi durumunda, veya kredi kartınızın çalınma, kaybolma vb. gibi nedenlerle iptali sözkonusu olduğunda 0212.512 80 26 no'lu telefonla veya 521 25 77 nolu faxla vakfımızın merkezine lütfen bilgi veriniz.

En iyi dileklerimizle.



yöneliş

kitaplığından...



Vatan Cad. Ş.Pilot Mahmut Nedim Sok. No:15/3 Aksaray/İSTANBUL Tel: (0 212) 524 07 76
Fax: 523 58 87 Dağıtım: Kitabevi (0 212) 512 43 28 - İlkbahar (0 212) 513 04 29
Kahraman (0 212) 613 82 42 - Birleşik (0 212) 511 70 40 - Simurg (0 212) 292 27 12

FLOORPAN

LAMINAT PARKE

gerçek
bir
Lider



darbelere dayanıklı,
uzun ömürlü,
estetik ve ekonomik
laminat parke



KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Ösküp Sk. No: 23 Bayrampaşa 34160 İstanbul / TURKEY
Tel: +(90) 212 .565 90 30 (5 lines) Fax: +(90) 212 .567 61 17
<http://www.kastamonuentegre.com.tr> <http://www.yongapan.com.tr>